

Inhoud

Pagina 2	2
Alle zeven dagen	2
Welkom	3
zoals je bent	
Uit de landelijke kerk	4
Kees van Ekris	
Hoofdartikel	5
Paus Franciscus	
Niet zonder ons	6
Jeanet Bosch	
Diaconie	7
Veranderdagen	
Ontmoeten in de kerk	8-9
activiteiten en communicatie	
Overige gemeenten	10
Groene kerk	11
Christocean en interreligieus	
En verder ...	12
De aarde is vervuld	
... deze maand	13
Pasen en Pinksteren	
Jeugd	14
HemelvaartswEEKEND	
Collecten	15
Kerkdiensten	16

*Bij het litteken
dat in de stad is ontstaan,
willen we gedenken
wat nooit voorbij zal
gaan.*

*mei 2000 – mei 2025
Enschede herdenkt
de vuurwerkramp*



Bij de Paaskaars 2025

De symboliek wil hoop uitbeelden. Ons geloof is gebaseerd op de hoopvolle belofte van God aan ons mensen op betere tijden en toekomst. Daarop vertrouwen is moeilijk in deze roerige wereld met al haar onrust. Maar de belofte blijft bestaan.

Als eerste valt het groene Christusmonogram op. De kleur groen is de kleur van de hoop.

Onder het monogram zie je twee handen, een grote en een kleine. De grote hand verbeeldt Gods Vaderhand, de kleine hand zijn wij mensen die daar mogen schuilen en troost vinden.

Bovenaan zie je de vredesduif met een palmtakje, die net als de duif die bij Noach laat weten dat de aarde voor ons is bedoeld om op te leven en dat ze ons draagt.

De regenboog op de achtergrond is Gods belofte dat Hij ons mensen nooit weer zo zal straffen als in Noach's tijd. Dit symbool betekent voor mij nog meer, omdat na mijn moeders overlijden vorig jaar, toen we haar begeleidden naar het rouwcentrum, de regenboog letterlijk een heel eind vlakbij met ons meereisde.

Onderaan de kaars zie je kleuren van het kerkelijk jaar in hun volgorde. Het jaartal symboliseert dat Gods belofte voor het heden is. Niet ver weg of lang geleden.

Marthie Vos



Kerken gedenken met de stad op zondag 11 mei 2025

Op 13 mei 2025 is het precies 25 jaar geleden dat de stad Enschede getroffen werd door een vuurwerkramp. Er vielen 23 doden en daarnaast waren er vele slachtoffers. Als kerken in de buurt van de rampplek waren we mede getroffen op deze gitzwarte dag in de geschiedenis van de stad.

Tot op de dag van vandaag merken we dat je maar even iets hoeft te noemen over 13 mei 2000 en er komen verhalen los. Mensen die precies kunnen vertellen waar ze die dag waren, wat ze meemaakten, welke onzekerheden en angsten ze hebben doorgemaakt. Daarom willen we als kerken de herdenking van deze dag niet stil voorbij laten gaan.

Je bent niet alleen - wij staan om elkaar heen

Op 13 mei vindt de herdenking van de vuurwerkramp plaats. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven om stil te staan bij de ramp. Ook als kerken willen we stil staan bij de ramp en elkaar en anderen ontmoeten. In afstemming met 'Stichting Huis van Verhalen Enschede' zal er op zondag 11 mei in de diensten van de Baptisten, de Ontmoetingskerk, de Bethelkerk, de Lasonderkerk en de Noorderkerk aandacht zijn voor de vuurwerkramp. Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Elke inwoner van Enschede is uitgenodigd. Na de diensten zullen we ons verplaatsen richting de rampplek waar we vanaf 11.30 uur een kort moment zullen stilstaan bij wat er op die gitzwarte dag, in de geschiedenis van de stad, is gebeurd. Vervolgens zal er alle ruimte zijn voor ontmoeting met elkaar als getroffenen en medeburgers van de stad.

Algeheel programma op zondag 11 mei

- 10:00 uur Herdenkingsdiensten in verschillende kerken:
- Baptisten gemeente Enschede
Spechtstraat 32 - <https://www.baptisten-enschede.nl>
 - Ontmoetingskerk (PKN)
Vaviksingel 139 - <https://www.pgenschede.nl>
 - Bethelkerk (Protestantse gemeente)
Jan Harm Boschstraat 30 - <https://bethelkerk-enschede.nl/>
 - Lasonderkerk (NGK)
Lasondersingel 102 - <https://ngkenschede.nl>
 - Noorderkerk (NGK)
Lasondersingel 18 - <https://noorderkerk-enschede.nl>
- 11:30 uur samenzijn met een kort woord door ds Veldman en ruimte voor ontmoeting en gesprek rond de rampplek (Roombeek) Uiteraard is er koffie, thee en limonade.
- 12:15 uur verwacht einde samenkomst

Vanuit de Ontmoetingskerk

In de Ontmoetingskerk zal die zondag ds Evert Jan Veldman voorgaan, die ten tijde van de ramp predikant was van de Opstandingskerk en een van de oprichters is van Pastoraat-na-Ramp en het latere Huis van Verhalen. Na de dienst gaan we naar het monument in Roombeek om elkaar en buurtgenoten te ontmoeten. Alle gemeenteleden van de Ontmoetingskerk worden uitgenodigd op 11 mei na de dienst naar Roombeek te gaan, liefst per fiets. Diegenen die graag bij de ontmoeting in Roombeek aanwezig willen zijn, maar geen vervoer hebben, kunnen zich melden bij Marjolein Dohmen-Janssen. Ook chauffeurs die willen rijden worden gevraagd zich aan te melden bij Marjolein: c.m.dohmenjanssen@gmail.com, 06-83225059.

*Dit jaar herdenken we
25 jaar vuurwerkramp.*

*Als kerken willen we dat
doen – mét slachtoffers en
buurtgenoten.*

*We doen dat met en voor de
buurt op zondag 11 mei.*



*Op zondag 11 mei is er om
11:30 een moment van stilte en
samenzijn bij het monument.*

*Voor die tijd, om 10:00, wordt
er in de kerkdiensten ook
aandacht aan de ramp
bestede.*

www.vuurwerkramp-25jaar-enschede.nl

Dringend een dominee nodig? Huisbezoek gewenst van iemand van de kerk voor u zelf of voor iemand anders?

Bel 06 - 3868 3282 of mail: pastoraatpge@gmail.com



Informatie over de Protestantse Gemeente Enschede

Ontmoetingskerk

In de Ontmoetingskerk vinden de vieringen plaats

Adres kerkgebouw

Varviksingel hoek dr. Joh. Wagenaarstraat 6, 7541 XK, tel. 4311568
De Ontmoetingsruimte van de kerk is maandag tot en met vrijdag van 10.00 -12.00 uur open. Tel: 053-4311568. Het stiltecentrum van 10.00 - 16.00 uur.
Voor alle administratieve en financiële zaken zie: kerkelijk bureau.

Kerkenraad

Scriba: Thonie v.d. Boomgaard
Postadres: Varviksingel 139, 7512 EK, Enschede
E-mail ak@pgnschede.nl
Website: www.pgnschede.nl

Diaconie

Scriba: Arend Arensman
Postadres: Varviksingel 139, 7512 EK, tel. 4314464
aarensman52@gmail.com
www.pgnschede.nl/diaconie

Bloemen en kaart

Lucie van de Worp
tel. 06-28822199
geldworp@outlook.com
Wil Brouwer
J.Brouwer1946@kpnmail.nl
tel. 4315626

Jeugdwerk

jeugdwerk@pgnschede.nl

Kindernevendienst

kindernevendienst@pgnschede.nl

Kerkelijk Bureau

Varviksingel 139, 7512 EK Enschede
Tel. 053 4314464,
email: info@pgnschede.nl

Openingsuren:

maandag tot en met donderdag 9.00 - 13.30 uur,
Voor het aanvragen van huwelijksbevestiging (tien weken van te voren aanvragen), verhuizingen en vragen met betrekking tot VVB/kerkelijke bijdrage.

Bankrekeningen

Algemeen nummer:
NL52 RABO 0373 7192 64
Kerkbijdrage / Kerkbalans:
NL30 RABO 0373 7192 72
Collectemunten (zie ook kader elders in dit blad):
NL38 ABNA 0592 2183 41
Kerk & Stad
NL93 RABO 0373 7193 02
Solidariteitskas
NL08 RABO 0373 7192 80
Collecten
NL77 RABO 0373 7192 99
Alle bankrekeningen t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

Verhuur ook van andere kerkgebouwen

Harry Vergunst, tel. 06-33607367, email
harryvergunst@gmail.com

Koster

Gerry Ophuis - Gruppen,
E-mail
gerryophuis@gmail.com
Tel. 4315709, 06 40598612

Kerkrentmeesters

Secretaris: J. Sijtsma,
Postadres: Varviksingel 139, 7512 EK, Enschede,
E-mail: info@pgnschede.nl

Bankrekening Diaconie

NL06 ABNA 0445 2531 50 of
NL23 RABO 0373 7371 49 of
NL66 ABNA 0554 4765 92

Spullendienst

Petra Lagewaard, e-mail:
plagewaard@icloud.com

Predikanten

Ds. J.D. Zuurmond,
De Braakweg 100 (7524 PH),
tel. 4359334,
jdzuurmond@pgnschede.nl
Vrijdag vrije dag.
Spreekuren:
- elke maandagmiddag en
- elke donderdagochtend
op de UT, Bastille k. 3.19 A
- elke dinsdagochtend
in de Ontmoetingskerk

Dringend een dominee nodig? Huisbezoek gewenst van iemand van de kerk voor u zelf of voor iemand anders? bel 06 - 3868 3282 of mail pastoraatpge@gmail.com

Predikanten voor structurele hulpdiensten

(voornamelijk voor pastoraat)
Ds Carla J.M. Borgers
carla.borgers@gmail.com
tel. 06-51079396
Ds F.G. aan het Rot,
frederikus.aanhetroet@gmail.com
tel. 053-5747369
M.n. op maandag en dinsdag

Vertrouwenpersonen

Mark Floors,
markfloors@hotmail.com
Margreet Voordijk,
m.h.voordijk@gcoosterpoort.nl

Vervoersdienst

Elly Meerburg, 06-40755276
of vandenziel@home.nl

Kinderoppas

speelweide@pgnschede.nl

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgnschede.nl
kopij insturen donderdag voor 20.00 uur

Berichten muurkrant

muurkrant@pgnschede.nl

Website

www.pgnschede.nl

Kopij Kerk & Stad

redactiekerkenstad@pgnschede.nl

Bezorging Kerk & Stad

Enschede West, voorheen wijk Apostel Thomaskerk:
J. Rooiman, tel. 06-10653483 / 4311334; jan@rooiman.com

Enschede Noord-Oost, voorheen wijk Detakerk:

R.B. Grootenhuys tel. 4335222
J.H. Letsch tel. 4771744
hans.letsch@hotmail.com
Henk Heideman tel. 4333715 of 06-30105113
h.r.heideman@kpnmail.nl

Enschede Noord, voorheen wijk Opstandingskerk:

D.G.B. Winters, Octantstraat 8
7521 KC Tel. 06-22384411

Enschede Zuid, voorheen wijk Verrijzeniskerk

Mvr. Bijvank, tel. 4766641, (Stroinkslanden).
Mvr. Ekker, tel. 4782996, (Wesselerbrink).

Enschede Zuid-Oost, voorheen Vredeskerk

Hans Mondria, tel. 4314736

Helmerhoek/OGH

Wilma van Staaveren-Staarman, tel. 06-27456008

Kopij volgend nummer

Het juni-nummer van Kerk & Stad verschijnt op **zaterdag 7 juni 2025**. Kopij moet uiterlijk **woensdag 28 mei** in het bezit zijn van de redactie, 's middags 12.00 uur. De kopij dient per email (-bijlage) aangeleverd te worden via redactiekerkenstad@pgnschede.nl Met de hand geschreven kopij kan niet worden verwerkt.

Foto's en illustraties graag apart aanleveren in een zo groot mogelijk formaat (groter van 0,5 Mb)

en dus niet in een tekstdocument; dan zijn ze te klein om goed afgedrukt te worden.

Hoe wilt u Kerk & Stad ontvangen?

Als u ingeschreven bent bij onze gemeente, ontvangt u het kerkblad automatisch en wordt dit bij u thuis bezorgd. Maar er zijn ook alternatieven:

Per email: Geef u op via de website pgnschede.nl door in de rechterkolom onder het kopje 'kerkblad' op 'aanmelden voor K&S per e-mail' te klikken.

Een pdf van Kerk & Stad is ook vanaf daar te downloaden of via pgnschede.nl/kerkenstad

Als bezoeker van onze kerk (diensten) kunt u vanuit de ontmoetingsruimte een exemplaar meenemen.

Misschien wilt u Kerk & Stad helemaal niet ontvangen.

Als u van één van deze alternatieven gebruik wilt maken, dan kunt u dat melden bij het kerkelijk bureau.

U kunt zich daar ook aanmelden als **bezorger van Kerk & Stad** voor u een maandelijkse wandeling door uw buurt.

Colofon

Eindredactie en vormgeving:

Jan Schaake,
E-mail:
redactiekerkenstad@pgnschede.nl
Website:
pgnschede.nl/kerkenstad

Advertenties:

Kerkelijk Bureau,
053 4314464
info@pgnschede.nl

Leden Werkgroep

Communicatie:
G. Doornekamp,
webmaster-gerard@pgnschede.nl
M. Feddes, webmaster:
webmaster-meinco@pgnschede.nl

P. ter Horst,
horst.p.ter@gmail.com
J. Schaake,
schaakejan@gmail.com
J.D. Zuurmond,
jdzuurmond@pgnschede.nl
M. Vos,
zondagsbrief@pgnschede.nl

Correspondentieadres:

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Enschede,
Varviksingel 139, 7512 EK, tel. 4314464.

Drukwerk:

Drukkerij Van Barneveld Dene-kamp.



Alle zeven dagen

zo	4 mei	Johannes 10,11-21	Toelichting (selectie)
ma	5 mei	Johannes 10,22-30	In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede Herder (Johannes 10) in de paastijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 en 7-9, lezingen die in het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken. Ook op en rondom Hemelvaartsdagen volgen we de orthodoxe gewoonte. Psalm 110 bezingt de troonsbestijging van de priesterkoning: 'Neem plaats aan mijn rechterhand' (vers 1). Psalm 108 zingt: 'Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen' (vers 6), en klinkt in de liturgie als een lofzang op de godheid van Christus. De laatste perikoop van Lucas 24 is de orthodoxe evangelielezing van het feest van Hemelvaart. De Orthodoxie kent in de paastijd naast de lezing uit het Johannesevangelie een doorgaande lezing uit het boek Handelingen. We pakken de draad op vanaf de 2e zendingsreis van Paulus. NBG-Bijbellesrooster
di	6 mei	Johannes 10,31-42	
wo	7 mei	Psalm 100	
do	8 mei	Johannes 4,1-26	
vr	9 mei	Johannes 4,27-42	
za	10 mei	Johannes 4,43-54	
zo	11 mei	Johannes 5,1-13	
ma	12 mei	Johannes 5,14-29	
di	13 mei	Johannes 5,30-47	
wo	14 mei	Hand. 15,36-16,10	
do	15 mei	Hand. 16,11-24	
vr	16 mei	Hand. 16,25-34	
za	17 mei	Hand. 16,35-40	
zo	18 mei	Psalm 71	
ma	19 mei	Johannes 8,1-11	
di	20 mei	Johannes 8,12-24	
wo	21 mei	Johannes 8,25-36	
do	22 mei	Johannes 8,37-47	
vr	23 mei	Johannes 8,48-59	
za	24 mei	Johannes 9,1-12	
zo	25 mei	Johannes 9,13-23	
ma	26 mei	Johannes 9,24-41	
di	27 mei	Psalm 56	
wo	28 mei	Psalm 110	
do	29 mei	Lucas 24,36-53	
vr	30 mei	Psalm 108	
za	31 mei	Hand. 17,1-15	
zo	1 jun	Hand. 17,16-34	
ma	2 jun	Hand. 18,1-11	
di	3 jun	Hand. 18,12-22	
wo	4 jun	Psalm 61	
do	5 jun	Johannes 7,1-13	
vr	6 jun	Johannes 7,14-24	
za	7 jun	Johannes 7,25-36	
zo	8 jun	Johannes 7,37-52	



Stand Kerkbalans 14 april 2025

Nodig voor een sluitende begroting

€ 375.000

Toezeggingen Kerkbalans 2025

€ 253.566

Ontvangsten Kerkbalans 2025

€ 92.841

Bijbel op zondag

Zondag 4 mei 2025

Handelingen 6,1-7 Marcus 15,43-16,8

Zondag 11 mei 2025

Handelingen 9,32-42 Johannes 5,1-15

Zondag 18 mei 2025

Handelingen 11,19-30 Johannes 4,5-42

Zondag 25 mei 2025

Handelingen 16,16-34 Johannes 9,1-38

Zondag 1 juni 2025

Handelingen 20,16-18.28-36 Johannes 17,1-13

Pinksterzondag 8 juni 2025

Handelingen 2,1-11 Johannes 7,37-52; 8,12

Welkom



In en rond de Ontmoetingskerk, het kerkgebouw op de hoek van de Varvixsingel en de Wagenaarstraat, organiseert de Protestantse Gemeente Enschede regelmatig activiteiten waar, geheel vrijblijvend, iedereen welkom is. Hiermee wil de Protestantse Gemeente Enschede een bijdrage leveren aan de Enschedese samenleving op het gebied van bezinning en bezieling. Ons parool is dan ook: Geloven in Enschede. Zoals echte vrienden tegen elkaar durven zeggen "Ik geloof in jou", zo zeggen wij dat ook tegen God en de samenleving.

Kerkdiensten

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk zijn fysiek toegankelijk, maar natuurlijk ook online te volgen via ons kanaal op kerkdienstgemist.nl (op zondagochtend ook te bereiken via pgenschede.nl)

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum is elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Gebed van de week

In de stilte ruimte ligt wekelijks een nieuw 'gebed van de week' klaar, afgedrukt op een klein briefje. Wie het wel eens gezien heeft, heeft ook gezien dat de gebedsteksten vaak diep raken. De teksten zijn er natuurlijk ook voor thuis. Wekelijks treft u op de 'voorzijde' van onze website (pgenschede.nl) een nieuwe tekstversie van het gebed aan.

Elke eerste woensdag van de maand: Taizéviering Vrijhof, Campus UT

De Taizévieringen in de Ontmoetingskerk gaan de komende maanden niet door. Die van het Studentpastoraat op de UT wel. Elke eerste woensdag van de maand vanaf 19.00 uur in de stilte ruimte in de Vrijhof (kamernummer 2.29). Deze maand dus op woensdag 7 mei.

Elke vrijdagmiddag: Coventry-gebed

Op 15 april jl. werd tijdens een zgn. Sociëteitsavond van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) in de Ontmoetingskerk de film "Door andere ogen" vertoond waarin de inmiddels 95-jarige Bert Woudstra het verhaal van zijn onderduik op locatie vertelt aan een paar schoolleerlingen. De film is via de website van de SHSEL (www.shsel.nl) terug te zien. Helemaal aan het eind van de film schetst Woudstra hoe hij kort na de oorlog met een neef onderweg naar Oostenrijk in een hotel in München overnachtte. Ze waren 's avonds in het donker aangekomen en toen hij 's ochtends de gordijnen opentrok zag hij de verwoeste stad waar burgers met hun blote handen puin aan het ruimen waren. Tegen zijn neef zei hij: "Kijk, deze burgers hebben net zo geleden als wij in de oorlog." Maar zijn neef zag het anders: zij waren de vijand en voor hen gold "eigen schuld, dikke bult." Bij het wekelijkse Coventrygebed kijken we naar alle oorlogse ellende door de ogen van Bert Woudstra en niet door die van zijn neef. Zeven keer klinkt het "Vader vergeef", niet alleen hen, maar ook ons. Zowel in München als in Enschede. U bent van harte welkom van 13.15 tot 13.45 uur in de zgn. Wintertuin (de glazen aanbouw) van de Wonne, Noorderhagen 25. Na afloop is er koffie en praten we nog even na over de betekenis van ons gebied voor de wereld van vandaag.



Elke werkdag 10-12 uur "Open Kerk"

De Ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk is elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een kop koffie of thee en een praatje.

MiniBieb in de Ontmoetingsruimte

Het idee van deze kast is dat iedereen boeken die zij/hij wil lezen kan meenemen. Heb je het boek uitgelezen dan kun je deze terug- of doorgeven. Indien u boeken over heeft die u graag wilt doneren, gelieve deze dan niet zelf in de kast te plaatsen maar Henriëtte te contacteren. Dit om te voorkomen dat er dubbele titels in een overvolle kast komen te staan.

Met leesgrage groet,
henriette.meijer.hm@gmail.com 0648163522

Openingstijden Citypastoraat

Het Oecumenisch Citypastoraat op de hoek van de Oude Markt en de Langestraat is ook in de zomer geopend. Maandag tot en met vrijdag: 13.00-15.00 uur Zaterdag 14.00-16.00 uur

Woensdagen 7 en 21 mei: Handwerken voor een goed doel

De handwerkgroep komt iedere eerste en derde woensdag van de maand bij de elkaar van 10.30 uur tot 12.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee en gezellige gesprekken, worden er veel mooie dingen gehaakt, gebreed en geborduurd. We hebben weer een paar mooie doelen waar dit alles voor bestemd is: **Baby dekentjes en -mutsjes voor Ghana en Kinderkleding, genaaid, gebreed in alle maten vor Moldavië.** Garen, brei- en haaknaalden en patroontjes zijn aanwezig. Houdt u van handwerken en gezelligheid, kom dan eens langs op één van de woensdagochtenden. Aanmelden is niet nodig.

Woensdagen 7 en 21 mei: Noabermaaltijd

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Noabermaaltijd. Voor die maaltijd kunt u zich vanaf de donderdag volgend op de vorige maaltijd aanmelden tot en met de maandagochtend voor de betreffende maaltijd. Dat kan ALLEEN telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur via 053-4311568. U kunt niet meer dan 2 personen aanmelden. De kosten zijn 3 euro. De inloop is om 17.30 en de maaltijd start om 17.45 uur. U bent van harte welkom!

Team Noabermaaltijd



Vrijdag 16 mei: Netwerkcafé 18-40-jaar

Ook in mei komen we op de gebruikelijke derde vrijdag van de maand bij elkaar van 17.30 tot 18.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk. Een uitgelezen moment om met leeftijdgenoten met een kerkelijke achtergrond bij te praten over wat je zoals tegenkomt en bezighoudt. In verband met de eenvoudige maaltijd is ook nu aanmelding gewenst via de app of per e-mail bij Ineke van der Meulen (inekevandermeulendejong@hotmail.com) of Jan Schaake (schaakejan@gmail.com).

Woensdag 28 mei: Ouderenmiddag

Onze laatste middag van dit seizoen is op 28 mei. We gaan een fijne middag in de ontmoetingszaal van de kerk organiseren van 14.30 tot 17.30 uur. Het mannenkoor Borghenders komen deze middag ons een mooie middag bezorgen met zang.



Om ongeveer 16.30 uur gaan we de tafels dekken en het restaurant Zin serveert ons dan een heerlijk diner. Voor deze middag moet u zich opgeven voor 19 mei bij Diny Wargerink tel 053- 4766378. Wij vragen voor deze middag een bijdrage van 15 euro per persoon.

Met vriendelijke groet,
„Het Bestuur“



Vrijdag 30 mei: Meditatief wandelen

We gaan wandelen in het landgoed Christinalust. Startpunt om 14.00 uur vanaf de Zwartevennenweg. Verzamelen om 13.30 bij de Ontmoetingskerk. Samen wandelen in de schepping. Wandelen in stilte om te kunnen luisteren. Contactpersonen: Bernardien Kromhof, Albert Prins, Wiltze Ekker. Tel. 053-4782996. E-mail: lw.ekker@ziggo.nl.

Kees van Ekris nieuwe scriba Protestantse Kerk in Nederland

Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris (1972) wordt per 1 juli de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De generale synode stemde op donderdag 10 april in met zijn benoeming. De nieuwe scriba is een bekend gezicht in christelijk Nederland. Van 2023 tot 2024 bekleedde Van Ekris de functie van Theoloog des Vaderlands. Hij heeft meerdere boeken geschreven en werkt mee aan goedbeluisterde podcasts, waaronder 'Eerst dit'.

Van Ekris volgt dr. René de Reuver op, die sinds 2016 scriba van de Protestantse Kerk is. Momenteel werkt Van Ekris als programmaleider bij Areopagus, het centrum voor missionaire en contextuele verkondiging van de IZB, bij het team Monastiek van de Wittenberg in Zeist en is hij docent Homiletiek in Leuven. In de periode van 2008-2019 was hij gemeentepredikant in Zeist en Breukelen. Daarvoor werkte hij vier jaar in Indonesië als zendingspredikant.

Dr. Van Ekris deed meerdere studies, waaronder de opleiding Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1993-2000). In 2018 promoveerde hij cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit op een studie naar het profetisch element in de prediking.

Gelijk na zijn benoeming stond Van Ekris in zijn toespraak uitgebreid stil bij het woord 'moed'. De toespraak wordt hieronder integraal afgedrukt.

In haar dagboeken schrijft Etty Hillesum – in de oorlog, terwijl een wereld voor haar ogen afgebroken wordt – over moed. Ze was 27, en zonder dat anderen het zagen was in haar innerlijke leven een geestelijke ontwikkeling gaande. Ze begon in zichzelf geloof te ontdekken. En toen schreef ze over moed. 'Men moet ook de moed hebben de naam God uit te spreken.'

Moed tot samen leven

Moed. Toen ik Etty Hillesum las, begon dat woord in mij te stromen, en een heleboel thema's die we in de sollicitatieprocedure bespraken, kwamen terug.

Thema's die voor mij en voor ons belangrijk zijn. We hadden het over de moed tot 'Gemeinsames Leben'. Dat wij in een tijd leven vol uit-elkaar-trekkende krachten: in de samenleving, in families, in lokale kerken, in synodes, en dat dat ons verzwaart. Dat we juist dan de oefening moeten doen om te komen tot die diepere eenheid die onder allerlei conflict en dispuut zit. 'Gemeinsames Leben'-oefenen in de lokale gemeente, tussen predikanten, pioniers, kerkelijk werkers, pastores, collega's in de krijgsmacht en in allerlei instellingen.

Of een andere vorm van moed: de moed tot verdriet. Er zitten veel verlieservaringen in onze tijd, en dus woede, heimwee en gefrustreerde energie. Dat geeft een zeer onbestemde atmosfeer en wij weten hoe zich dat ontaardt. Het vraagt moed om dat te zien en om je daarin te begeven, ernaar te vragen, het te erkennen, en niet gelijk met oplossingen te komen of een moreel oordeel. Het vraagt ook aan een samenleving, en aan een kerk, om de moed tot zelfkritiek. Wie is afgedankt, niet gehoord, mag niet meedoen. Je zou zeggen dat de massale secularisatie ook bij kerken tot een vruchtbaar discours van zelfkritiek leidt. Als scriba zal ik proberen voor te gaan in het luisteren naar kritische stemmen die ons ook iets kunnen vertellen over wie wij geworden zijn als kerk. Maar er is ook nog een andere moed: de moed tot vrijmoedigheid,

tot onbevangenheid. Dit is ook een tijd om ons Heilige Lied te zingen. Tegen de haat- en de angstliederen in, tegen de verstomming in, tegen de leegte en de innerlijke ontreddering. Dat er mensen blijven die een lied kennen, en neurien, en belichamen. Er is een generatie die snakt naar mensen die een vreugde kennen die sterker is dan de angst.

Moed tot vrede en verzet

Er is iets gaande in een jonge generatie, iets van een besef dat je in de grote levensvragen niet verder komt met een seculier vlak antwoord, dat je ziel meer wil. Of een andere moed die we zullen moeten oefenen: de moed om vredestichter te zijn.

Waar leren wij dat eigenlijk, om in deze tijd die ruikt naar oorlog, de moed te leren tot vredestichten? Waar leer je de Bergrede, als de melodie die Jezus ons leerde, om met die muziek te leven en te handelen? Ik zou daar graag aandacht aan geven, in contact met de wereldkerk, waar zoveel broeders en zusters midden in geweldadige tijden de kracht van de vrede leren zoeken.

Nauw daarmee verbonden is ook de moed tot verzet. De kerk kent ook een traditie van verzet. Van onderscheidingsvermogen en met elkaar aanvoelen dat we waakzaam en nuchter moeten zijn. Dat er ook voor onze ogen destructieve krachten sterker en sterker kunnen worden, en dat dat verzet vraagt, toegang tot goede bronnen, prediking, catechese, gesprekken tussen vrienden en thuis, over wat ons te doen staan als mensen van Jezus in deze tijd. Het is een verzet tegen een vuil leven, in allerlei uitwerkingen.

Ik sta hier niet om mijn ideeën te etaleren. Ik geloof sterk in de kracht van ons samen als kerk. Ik geloof in de geestelijke en argumentatieve bijdrage van de verschillende tradities in onze kerk. Die kunnen elkaar versterken, die hebben de plicht elkaar te versterken. Laten wij niet vervallen tot kibbelende discussies vol eigenbelang en kleingeestigheid. Laten wij de tijd verstaan en het beste wat je hebt, vanuit jouw traditie, jouw



biografie en jouw gemeente, inbrengen. En laat er leiding zijn in de kerk die daarnaar vraagt, die dat erkent en die dat door laat klinken in de stem van ons als kerk. Ik beloof u dat ik al mijn theologische breedte en souplesse in zal zetten om al die stemmen recht te doen, om uw intuïtie, uw traditie en uw geloofskennis te expliciteren en in te brengen in onze gezamenlijke stem. Nog liever: in ons gezamenlijke lied.

Moed tot onderling gesprek

Moed. Ik geloof ook in de moed om jonge mensen vertrouwen te geven. Als er iets is waar jonge mensen naar snakken, in mijn ervaring, is: vertrouwen. Gewoon simpelweg van hen houden, hen opzoeken, verantwoordelijkheid geven, van hen leren en hen vormen. Ik zal er zeer alert op zijn dat hun stem en hun toekomst een rol speelt in onze besluit- en denkprocessen. Ik geloof in de moed tot schoonheid en tot geluk. Dat onze bekering van levensstijlen die destructief zijn en slordig, wortelt in een ervaring van schoonheid, de helende kracht van eenvoud. Ik hoop dat ik scriba kan zijn vanuit een monastieke modus, vanuit vertraging, gebed, geestelijke concentratie.

Ik geloof niet zozeer in allerlei nieuwe plannen. Ik geloof veel meer in het dieper ontdekken wat de ziel van kerk-zijn is, wat wij zijn, wat zoveel gemeenten, groot en klein, zijn. Omdat wij gemeente van Christus zijn. Ik zie ernaar uit om tot een dieper besef te komen van het mysterie van kerk-zijn, de diepte in de kerk, haar eenheid, haar katholieciteit. De kerk is niet ons idee. De kerk is überhaupt niet een idee. Ze is een werkelijkheid. Ze is Gods Idee. Lichaam van Christus. Daar kunnen wij uit leven. Daar stroomt iets, daar waait iets, daar klinken woorden uit een Oud Boek die het leven openleggen, eindelijk een woord dat mijn ziel aankan en troost. Wij kunnen die

werkelijkheid belemmeren, toesluiten, er zelf amper in geloven. We kunnen er ook uit leven, in leven, we kunnen het ook dienen. We kunnen ook het paasmysterie van de kerk in ons laten uitwerken, de moed om kerk te zijn.

U zult, later, meer van me horen over de uitwerking van deze impulsen. Ik zal in mijn eerste jaar Tafels organiseren. Laten we zeggen rond 10 thema's waarvan wij allemaal aanvoelen dat ze ons bezighouden. Een tafel over Oorlog, over Generatie Z, over Polariserende politieke radicalisering, over Bekeringen en nieuwe verbeelding van het geloof, over Kunst en muziek, over Nieuwe Roepingen, over Schepping en de schoonheid van anders leren leven, over Theologie: de moed tot theologie nu.

Tafels waar we stemmen uitnodigen die ons helpen om scherp te krijgen wat gaande is en wat ons als kerk te doen staat. Tafels van gezamenlijk beraad, die de kerk helpen in zeer complexe tijden heldere argumenten te geven van hoe je ook naar dingen kunt kijken als je de moed hebt tot geloof. Samen met anderen, vanuit het moderamen en vanuit u, vanuit de dienstenorganisatie, maar vooral vanuit de breedte van de kerk en de breedte van onze cultuur, bondgenoten aan tafel. Zo kunnen we ook kwalitatieve kennis opbouwen die door zal werken in onze taal en in onze stukken.

Ik zal er uitgebreid over communiceren, in onze cultuur laten zien dat wij als kerk bezig zijn met diezelfde grote vragen, contact zoeken en ook een idee hebben. En als ik, na een dag of 100, wat eerste observaties deel en daarover een stuk schrijf, ga ik graag elke classis in. Het liefst een paar dagen, met de classispredikant op stap, mensen ontmoeten, en opnieuw luisteren: wat mist u, wat wordt niet gehoord, wat is uw ervaring rond deze thema's of andere thema's. Ik hecht zeer aan

de samenwerking met de classispredikanten, ook omdat de regionale diversiteit een kracht is in de kerk, en voorkomt dat bepaalde perspectieven en type mensen domineren.

Moed om schroom te overwinnen

Ik heb schroom, het is groot, deze roeping, maar ik heb ook een innerlijke drang. Niet om gejaagd op allerlei plekken te zijn, maar om te bewegen in de ruimte en het mysterie van de kerk, om Christus te ontdekken in allerlei gestalten, in zoveel soorten mensen en gemeenschappen. Ik heb schroom, maar juist daarom is dat woord moed me zo dierbaar. Als de discipelen in zwaar weer zijn gekomen, in een zee van chaosmachten, roepen ze Jezus wakker. Jezus is niet geïmponeerd door chaos. Hij blijkt macht te hebben. En als die macht zichtbaar wordt, stelt Hij een kritische vraag aan de kerk. Waarom zijn jullie zo bangig? Heb je nog steeds geen geloof? Waarom geloof je niet? Waarom heb je geen moed tot geloof?

Synode, ik dank u voor dit vertrouwen. Ik begrijp heel goed dat dit een gewichtig moment is, waarop u mij toevertrouwt om als theoloog, organisator, communicator en pastor publicus soms namens u het woord te voeren. Ik voel die verantwoordelijkheid. Ik voel ook schroom, soms deins ik innerlijk terug. Ik zal fouten maken, dingen niet goed inschatten. Of mijn dag niet hebben. Ik hoop op een genadige atmosfeer, op gein en het amicale. Het is mijn ervaring dat gezond geestelijk leven iets lichtvoetigs heeft, zelfspot en openheid, en juist daardoor soms ineens momenten van een gedeelde vroomheid dat de kerk van Christus is en dat wij Hem willen dienen en liefhebben en dat we soms tot onze vreugde even ervaren dat Hij er is, en ons iets toevertrouwt.

Broeders en zusters, laten we moed hebben.

Paus Franciscus' Oproep tot Verbinding in een Verdeelde Wereld

E nige tijd geleden vond er een opmerkelijke uitwisseling plaats tussen twee publieke figuren. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance verwees in een toespraak naar de katholieke sociale leer ter ondersteuning van zijn politieke visie. Hij pleitte daarin voor een herwaardering van de zorg voor 'wie het dichtst bij ons staan': onze familie, ons land, onze eigen gemeenschap. Wat er overblijft aan naastenliefde, zo leek de suggestie, zou dan bestemd zijn voor wie buiten de eigen kring valt.

In een brief die kort daarna verscheen, sprak Paus Franciscus zich uit over dit soort interpretaties van het christelijk geloof. Christelijke liefde, zo herinnerde hij de Amerikaanse bisschoppen, is geen concentrische cirkel die zich langzaam naar buiten toe uitbreidt – van 'wij' naar 'zij'. Nee, ware liefde begint niet bij grenzen, maar bij bewogenheid voor de ander. Hij riep ons op om te zijn als de barmhartige Samaritaan, die zich niet liet weerhouden door culturele of religieuze verschillen, maar eenvoudig handelde uit mededogen.

Houvast

Deze oproep van paus Franciscus, die kort voor zijn overlijden op 21 april 2025 werd gedaan, blijft een krachtige herinnering aan de universele roeping tot liefde en mededogen. Het is een aansporing die ons, ook vandaag, tot nadenken mag stemmen. We leven in een tijd waarin het verlangen naar houvast groot is. Geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en snelle maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat velen zich afvragen waar we op kunnen bouwen. In zulke tijden wordt er vaak een beroep gedaan op 'identiteit' – en ook op de christelijke identiteit. Steeds vaker klinkt de roep om 'christelijke waarden' of een terugkeer naar een 'joods-christelijke samenleving' als ankerpunt in de storm.

Identiteit

Daar ligt een begrijpelijke

behoefte aan verbondenheid en richting onder, maar het is goed om stil te staan bij wat we precies bedoelen wanneer we zulke woorden gebruiken. Welke waarden staan daarin centraal, wie worden er eigenlijk in zo'n term inbegrepen en – misschien vooral – wie worden er juist *niet* inbegrepen? De term 'joods-christelijk' roept bij sommigen bovendien eerder ongemak op dan herkenning, juist omdat joden in onze geschiedenis vaak als de eeuwige buitenstaander werden gezien.

Begrenzen

De uitdaging is om niet te verval-len in een identiteit die vooral begrenst, maar om ruimte te maken voor een geloof dat verbindt. Christelijke identiteit is niet iets om ons op te beroemen – alsof het een teken van morele superioriteit is. Het geloof is – zoals Paulus schrijft – een gave, geen verdienste (Efeziërs 2:8-9). Ook de vroege christenen noemden zich aanvankelijk geen 'christenen', maar 'aanhangers van de Weg' (Handelingen 9:2) – een bescheiden aanduiding die meer zegt over een manier van leven dan over een vaststaande groep.

Inclusief en exclusief

De theoloog Johannes Zizioulas maakt een mooi onderscheid tussen twee vormen van liefde die ons kunnen helpen het meningsverschil tussen Vance en Paus Franciscus te begrijpen. Aan de ene kant is er de *exclusieve*, natuurlijke liefde – de liefde die



Paus Franciscus in 2013 op Lampedusa

we van nature voelen voor onze partner, onze kinderen, onze gemeenschap. Aan de andere kant is er de *inclusieve*, goddelijke liefde (*agapē*): de liefde die van God komt en zonder voorbehoud uitgaat naar ieder mens, ongeacht wie die is of waar die vandaan komt. Deze twee vormen van liefde sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. De natuurlijke liefde is diep geworteld in ons dagelijks leven en vervult een wezenlijke rol. Dat we meer houden van onze eigen kinderen dan van die van de buurman is volkomen begrijpelijk – en dat de liefde binnen een huwelijk juist exclusief is, is iets om te koesteren. Maar de goddelijke liefde overstijgt deze grenzen en roept ons op om ons hart open te stellen voor allen. Ze maakt geen onderscheid, maar strekt zich uit tot vriend én vijand, dichtbij én ver weg.

Vijanden liefhebben

Het is deze liefde die ons in het Evangelie voor ogen wordt gehouden – als het ideaal waartoe wij geroepen zijn, zoals Jezus zegt in de Bergrede: "Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. [...] Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is" (Mattheüs 5:44-48, NBV21). Jezus herinnert ons eraan dat Gods liefde geen 'wij' en 'zij' kent, en dat ook wij geroepen zijn om met diezelfde openheid te kijken naar de mensen om ons heen. Niet alleen naar wie ons nabij zijn, maar ook naar wie ons vreemd zijn.

Verschillen

Dat betekent niet dat politieke

meningsverschillen niet mogen bestaan – die horen bij een gezonde democratie. Ook christenen verschillen van mening over vraagstukken als migratie, armoede of veiligheid. Maar wél betekent het dat we bij elk standpunt de vraag mogen stellen: wordt mijn denken nog gevormd door liefde? Zie ik de ander nog als iemand die naar Gods beeld geschapen is? Laat ik me leiden door hoop – of door angst? In een tijd van onzekerheid is het verleidelijk om ons vast te klampen aan duidelijke grenzen, sterke taal of groepsgevoel. Maar het Evangelie wijst ons een andere weg: geen weg van uitsluiting, maar een weg van openheid, nederigheid en liefde – een weg die ons uitdaagt, en ons oproept om de onzekerheid van deze wereld niet op te lossen, maar te beantwoorden met mededogen.

Marnick Nijburg
Geestelijk verzorger Liberein

Advertentie

COLUMN

We're the good guys,

In ons eigen wereldje staan we altijd aan de goede kant. En de 'goede kant' begint hier... bij ons. Niemand denkt over zijn eigen positie als 'fout' zelfs achteraf kunnen we zelden onze foute opstelling toegeven. We kunnen ons vaak ook niet voorstellen wat het is, om aan de verkeerde kant te staan. Dat is vooral omdat we ons niet kunnen voorstellen, dat wat wij denken niet goed zou zijn. Wij zijn de goeien... niet omdat we het goede denken, maar omdat wij het zijn.

De Nazi's waren fout, het verzet was goed. Later was communisme fout en de vrije markt goed. Hoewel in de tweede wereldoorlog de communisten in ons land enorm actief

waren in het verzet, maar goed... later waren ze fout. Spanje was fout, Oranje was goed; Katholiek is fout en Protestant is goed. De Schriftgeleerden en de farizeeërs waren fout, Jezus en de apostelen waren goed. En waar staan wij?

Seks voor het huwelijk is fout; ongedoopt kom je niet in de hemel; homo's en lesbo's mogen niet 'praktiseren'; abortus is uit den boze; elke week moet je naar de kerk en voor vergeving moet je biechten en spijt betuigen. Iets 'hoort' of het hoort niet; het mag of het mag niet, maar in alle gevallen moeten 'jullie' je naar 'onze' waarden en normen aanpassen, want wij snappen hoe het zit.

Aan het kruis wordt Onze Heer geflankeerd door twee misdadigers, waarvan de een Jezus bespot en vervloekt en de ander het voor Hem opneemt. In reactie daarop

zegt Jezus: 'Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn'. Wacht ff... was die man gedoopt?? Had hij gebiecht? Zijn spijt betuigd? Om vergeving gevraagd? Er klopt he-le-maal niets van! Als we daaraan beginnen blijft er niets over van het geloof, kerk en religie. Hier volgt chaos en anarchie! Dit stort ons in het ongeluk...

Maar als Jezus zelf het zegt, dan is het zo. Niet alleen omdat hij het hier zegt, maar omdat hij het telkens weer zegt: Jij zult Mij volgen naar het Paradijs, ondanks jezelf. We moeten accepteren dat we het niet snappen en dat het niet langs de voor ons begrijpelijke regels verloopt. En dat wij ons door ons aan regels, theorieën en leefregels vast te klampen, ons stellen naast de Farizeeërs en de wetgeleerden in Jezus' tijd..

AlfredBanen@gmail.com

Verbonden zijn met anderen maakt het leven mooier

- Wonen met ouderenzorg
- Hulp in de huishouding
- Wijkverpleging
- Begeleiding & Beschermde wonen



Neem gerust contact op

053 - 30 30 600 zorggroep-manna.nl

VAN DER MOLEN®
BEVEILIGINGSTECHNIEK



Bewust kiezen voor veilig!

Auke Vleerstraat 165 | 7547 PH Enschede | T 053 460 90 10 | www.vd-molen.eu

Zing, vecht, huil, lach, werk en bewonder

A Enkele jaren biedt Kerk&Stad ruimte om nader met elkaar kennis te maken. Daartoe is een oude rubriek in een nieuw jasje gestoken waarbij zowel meer als minder bekende gemeenteleden de revue passeren. Deze maand Jeanet Bosch, die dit voorjaar tijdelijk de Cantorij leidt.



Zing

Mijn leven bestaat uit werken met de stem, anderen laten zingen. Kinderen weer leren zingen. In mijn kinderjaren werd er overal gezongen: thuis bij de afwas, in de kerk, op school en op straat. Wat een weelde eigenlijk als je dat met nu vergelijkt! Het mooie is dat het volkomen vanzelf ging; als je samen was met andere kinderen, begon je gewoon te zingen. Spelletjes in de speeltuin of op straat, voor ieder spel bestond een lied.

Op muziekles gingen wij niet, daar was geen geld voor maar gelukkig was mijn vader ook gek op muziek en omdat hij zichzelf had leren harmonium spelen, kon hij ons de beginselen daarvan overbrengen. Het notenlezen zelf heb ik eigenlijk - al heel vroeg - in de kerk geleerd. Ik maakte er een sport van om tegelijk met het orgel het lied in te zetten, dus niet een seconde later tegelijk met de gemeente. Omdat ik de noten meelas leerde ik het notenschrift goed kennen en daar heb ik goed de vruchten van kunnen plukken. Zingen is een van de eerste communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben en daarom zo belangrijk en waardevol.

Ik hoop dat het uiteindelijk weer een vanzelfsprekende plaats gaat

innemen thuis en in de klas, want alle goede bedoelingen en initiatieven ten spijt, zingen hoort onderdeel van het dagelijks leven te zijn.



Vecht

Fysiek vechten is niet echt aan mij besteed hoewel ik toch echt heel boos kan worden. Ik ben meer van het bevriezende type. Conflicten aangaan (verbaal dus) kan ik wel goed en het heeft mij wel wat aan inspanning gekost om dat op een constructieve manier in te zetten.



Huil

Huilen is gezond. Ik heb meermaals aan den lijve ondervonden wat er gebeurt als verdriet niet kan stromen. Iedereen zal daar anders op reageren maar ik herken het nu wanneer ik humeurig en ongeduldig reageer op mijn omgeving. Vaak ligt er verdriet aan ten grondslag en gelukkig ben ik me daar steeds meer bewust van geworden. Tijd nemen voor verdriet is van wezenlijk belang. Dat hoeft niet altijd groot te zijn: een klein moment van stilte opzoeken kan al zo helend zijn.



Bid

Als meisje vond ik het heel fijn om te praten met God, ik kon alles aan hem kwijt en hij luisterde alleen maar

oordeelde niet.

In mijn puberjaren heb ik me overal tegen afgezet dus ook tegen de kerk en het geloof. Nu, in deze roerige tijd met bedreigingen uit allerlei richtingen, ben ik blij als ik lees dat veel jongeren bij hun zoektocht uitkomen bij de kerk. Hoewel ik niet in een entiteit geloof, geloof ik wel in de onontbeerlijke kracht van verbinding en dat de kerk daar een onmiskenbare rol in kan spelen. Bidden staat voor mij gelijk aan stil zijn, laten komen wat er komt en dat met aandacht volgen. Dat kan door wandelen, zitten, mediteren en natuurlijk: musiceren.



Lach

Lachen is gezond, bevrijdend, heerlijk en belangrijk. Humor kan spanning draaglijk maken, een angel ergens uit halen, lucht klaren, relativeren. Humor maakt iedere koorrepetitie leuker, het verbindt en opent het hart. Heel soms overkomt het me nog weleens: de slappe lach. Hoe heerlijk was dat, om samen met je vriendinnetjes over de vloer te rollen van het lachen...



Werk

Ik ben op een leeftijd waar de meeste mensen zich gaan voorbereiden op hun pensioen. Ik niet. Ik houd zoveel van mijn werk dat ik denk niet zonder te kunnen. Wat een geluk heb ik gehad om musicus te kunnen worden. Dat lag trouwens helemaal niet voor de hand. Mijn voorland was dienstmeisje worden om na een paar jaar



te trouwen en kinderen te krijgen. Ik moest dus wel vechten om een andere weg te kunnen gaan. Zonder de juiste mensen op het juiste moment was dat natuurlijk nooit gelukt. Deze mensen ben ik intens dankbaar. Zoals Nina die tijdens een schilddercurcus in Frankrijk me ongeveer het mes op de keel zette met haar vraag wat wil je dan écht, Jeanet? Na allerlei omhaal en met een piepklein stemmetje: muziek natuurlijk. Waarna ze niet afield mij te pushen om toelatingsexamen voor het conservatorium te doen. De rest is geschiedenis.



Bewonder

Ik heb bewondering en ontzag voor mensen die

zich inzetten voor hun medemens. Zonder aanzien des persoons, voorbij regels willen en kunnen denken, autonoom te werk gaan en risico's durven nemen. Die daarmee echt verschil maken en een voorbeeld zijn voor heel veel anderen. Die autoritair gezag niet erkennen en dwars tegen alles in hun eigen plan trekken als zij ervan overtuigd zijn daar die ander mee voort te helpen. Mag ik een naam noemen? Dan noem ik hier graag Michelle van Tongerloo. Zij werkt als straatarts voor de Pauluskerk in Rotterdam en heeft de Stichting Lekker Geven opgericht om mensen terug op de rit te helpen die jarenlang buiten het reguliere systeem vielen met alle desastreuze gevolgen van dien.

BIJBELSE WERKWOORDEN

Vragen

Er is een vraag die buitenstaanders stellen aan mensen die leven in vertrouwen op God. Hun vraag is sportend bedoeld: waar is je God? Ze bedoelen: Kijk om je heen, wat heb jij aan je God? Nu je Hem nodig hebt, is Hij er niet. Waar blijf je nu met je geloof dat Hij er altijd voor je is?



Het is de vraag die door de ziel van de bespottende gelovige snijdt. Treffend brengt de zanger van Psalm 42 de spotternij onder woorden. Hij zegt bittere tranen te wenen, omdat ze de hele dag tot hem zeggen: waar is je God? Er is haast geen pijnlijker vraag aan de lijdende gelovige dan deze. De vraag schudt aan de boom van het vertrouwen op God en aan de boom van Gods nabijheid. Joel antwoordt dan (2:17):

Priesters, dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: 'Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden zij mogen schimpen: 'En waar is nu hun God?''

Peter ter Horst

Bron: Piet Schelling, *Werkwoorden in de Bijbel, Hun betekenis in godsdienst en cultuur*. Uitgeverij Meinema, ISBN-13: 978 90 211 41121

Berichtje van Diet Boes

Van de zoon van Diet Boes die jarenlang actief was in onze gemeente, kregen we het volgende bericht:

"Mijn moeder heeft een kaart ontvangen van uw gemeente. Hartelijk dank daarvoor!

Misschien wilt u het volgende aan de gemeente kenbaar maken. Met mijn moeder gaat het redelijk goed ondanks haar dementie. Sinds oktober woont ze in 'De Ridderhof' een verzorgingshuis in Amerongen. Hierdoor kan ze hulp ontvangen indien dat nodig is. In gedachten is ze nog vaak in Enschede. We wensen jullie allen het beste toe.

Correspondentieadres:
Jan Boes
Liniestraat 18a
4051 BP Ochten
06 40782638:

Hartelijke groeten van,
Diet!"



Diet Boes in 2019 bij haar afscheid van de Kerkenraad

Plastic doppenactie

t.b.v. KNGF geleidehonden

“Sparen jullie nog wel plastic doppen?” wordt mij regelmatig gevraagd. “Ja hoor,” is het antwoord. Het is tegenwoordig niet zo makkelijk om ze van de pakken te krijgen, maar ach, een beetje moeite mag het wel kosten. Graag schone doppen en géén deksels van bv. pindakaas, appelstroop of zuivel.



De grote verzamelbak, waar ook wij de in de Ontmoetingskerk ingezamelde doppen heenbrengen, staat tegenwoordig bij Zorgboerderij de Lindeboom in Harreveld. De mensen in Lintelo, waar hij eerst stond, helpen nog mee uitzoeken e.d., maar doen het wat kalmer aan. Op Facebook (KNGF geleidehonden doppenactie Gelderland) staat regelmatig wat geschreven over deze doppenactie.

Marry Bijvank

Projecten vanuit de Ontmoetingskerk bij stichting Present

De Ontmoetingskerk deed in het kader van de Veranderdagen, de dagen voorafgaand aan pasen, dit jaar weer een aantal projecten.



De eerste groep heeft geholpen met het voorjaarklaar maken van de tuin van zorginstelling Bruggerbosch.



Werken in de tuin was op deze gure, winderige dag niet echt een pretje, maar met dikke handschoenen aan werd er vol energie het beste van gemaakt. Er is gesnoeid, geknipt, geveegd en onkruid geweid en er zijn drie verhoogde plantenbakken in elkaar gezet.

April-actie Voedselbank

Op de zondagen 6 en 13 april jl. heeft u op grote schaal bijgedragen aan de inzameling in de Ontmoetingskerk van voedings-middelen voor de Voedselbank. Alles bij elkaar hebben we 19 tot de rond gevulde dozen bij de Voedselbank af kunnen leveren. Iedereen hartelijk dank.



Op de tweede projectdag die de Ontmoetingskerk deed in het kader van de Veranderdag, deed de groep een sociaal project waarbij ze paasstukjes hebben gemaakt in het Geert de Leeuw, een woonlocatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Er ontstonden leuke gesprekken en ontmoetingen tussen de vrijwilligers en de bewoners. En wat ziet het er gezellig uit!



Het resultaat na een paar uur werken mocht er zijn. Weg met de bijna eindeloze winter, op naar de zomer en de bewoners en hun familie weer kunnen genieten in de prachtige ervaringstuin. Het project werd in het kader van NLdoet afgesloten met een gezamenlijke lunch en een attentie.



Caritas-Diaconie hulptelefoon

Soms heb je helemaal niets meer, zelfs niet genoeg eten. Soms is de nood echt ontzettend hoog en weet je niet meer hoe het leven van jou en je gezin nu verder moet. Op zo'n moment kun je bellen met de noodtelefoon:

06-38765054

Mogelijk dat u niet meteen een vrijwilliger aan de lijn krijgt maar een antwoordapparaat hoort. Spreekt u dan in. De vrijwilligers, die de telefoon beheren, zullen zo spoedig mogelijk terugbellen. Samen met u wordt daarna gekeken wat er nodig is. De grootste nood wordt meteen

gelenigd door samen boodschappen te doen. Ook kan er nog verder gezocht worden naar mogelijkheden om wat licht te krijgen in een donkere situatie. De noodtelefoon is een samenwerkingsverband tussen de katholieke caritas en de protestantse diaconie.

Ontmoeten in de kerk

viering 10 jaar
Ontmoetingskerk
13 - 21 september 2025



Een eerste summier opzomming van activiteiten:

- Zaterdag 13 september doen we mee met de Open Monumentendag
 - Zondag 14 september opening lustrumweek. Ds. N. Scholten gaat voor.
 - Dinsdag 16 september organiseren we een dag met allereerste gezellige activiteiten.
 - Woensdag 17 september, wordt er naast de reguliere activiteiten een kindermiddag georganiseerd.
 - Donderdag 18 september gaat de diaconie een middag organiseren en 's avonds is er een zangworkshop, o.l.v. Pauline Adriaanse.
 - Vrijdag 19 september wordt er een feestavond georganiseerd tot in de late uurtjes.
 - Zaterdag 20 september komt er een symposium i.s.m. de Raad voor levensbeschouwingen en religies.
 - Zondag 21 september (ook start Vredesweek) is er een feestelijke dienst, waarin ds. N. Scholten voorgaat. Aansluitend een feestelijke lunch. Na de lunch doen we mee met het Weef/Wave project van Diet Gerritsen i.h.k.v. Enschede 700
- Zoals we al eerder hebben geschreven hebben we die week u/jullie hard nodig als deelnemer, maar zeker ook als vrijwilliger (koffie etc, broodjes smeren, schoonmaken en klaarzetten). Zet de data vast in uw agenda!

*Namens de lustrumcommissie
(Corry, Anet, Agnes, Trix, Henk, Marianne),
Ineke van der Meulen*

UIT DE KERKENRAAD VAN APRIL 2025

In de april-vergadering is o.a. gesproken over het aanstaande lustrum dat van 13 - 21 september zal worden gevierd. Vertegenwoordigers van de lustrumcommissie presenteerden een aantrekkelijk programma waar nog volop aan wordt gewerkt. De bedoeling is om in juni naar buiten te treden met meer informatie.

Academiëpastoraat

Verder is uitvoerig gesproken over het academiëpastoraat. Op 1 mei wordt daarvoor een nieuwe subsidie aanvraag ingediend bij de PKN. Deze keer doen we dat niet als PGE alleen maar samen met het International Christian Fellowship Enschede (ICFE), een eigen gemeenschap van internationale studenten en de IFES Enschede, onderdeel van de Internationale Fellowship of Evangelical Students, en opgericht vanuit drie christelijke studentenverenigingen in Enschede. Beiden zijn nu ook al actief op het gebied van het academiëpastoraat. Daarnaast zullen we ons bij toekenning van de subsidie niet alleen meer richten op de studenten van de UT, maar ook van Saxion en Artez, waaraan samen met de UT ruim 13.000 studenten verbonden zijn.

Activiteiten- en communicatieplan

Ook kwam aan de orde het activiteiten- en communicatieplan aan de orde. Fase 2 is inmiddels afgerond en heeft resultaat opgeleverd waarover we als Kerkenraad enthousiast zijn. Zie daarvoor ook elders op deze pagina.

Bestuurbaarheid PGE

Naast reguliere onderwerpen en updates over lopende projecten heeft de Kerkenraad stilgestaan bij haar eigen samenstelling. Het vertrek van 6 ambtsdragers heeft impact en maakt het noodzakelijk na te denken over de bestuurbaarheid van de PGE, ook in het licht van de ambities die er zijn en die zijn beschreven in het Beleidsplan 2024 - 2028. Daarvoor is een aanzet gegeven waarover we in mei verder spreken en conclusies trekken. Uiteraard bespreken we die dan graag met u allemaal.

Harm Mannak

"Kom zoals je bent"

Een jaar vol nieuwe ontmoetingen

Bovenstaande is een van de bladzijden van de samen met gemeenteleden ontwikkelde tijdlijn vol met activiteiten voor iedereen die zich betrokken voelt bij of nieuwsgierig is naar wat de PGE is en wil zijn. Het is het resultaat van 4 maanden met een groep vanuit onze kerk nadenken over de toekomst van onze kerk en wat het betekent "de basis op orde" te hebben. Dat was ook eerste advies van de beleidsplan commissie: zorg dat de basis op orde komt. Als belangrijke kenmerken voor de basis op orde zien wij: vertrouwen in elkaar, een plaats van welkom, een plaats van ontmoeten en omzien naar elkaar en een plaats voor geloofsverdieping. Zorg voor een gemeente met een duidelijk doel, een gedeelde visie en de wil en het plezier om samen te werken. (einde citaat)

Het had al geleid tot meer communicatie tussen Kerkenraad en gemeente, maar ook tot het nadenken over de vraag of we daarmee wel iedereen bereiken en wat zijn de behoeftes van iedereen binnen de PGE. We hebben inzichtelijk gemaakt uit welke doelgroepen (generaties) de PGE bestaat, wat de kenmerken zijn en welke behoeftes er leven. Tenslotte hebben we inzichtelijk gemaakt welke communicatiemiddelen iedere doelgroep graag zou gebruiken en gebruik van maakt. Het leidde tot onderstaand overzicht.

Vindplaats van **geloof, hoop en liefde** in Enschede.
De Protestantse Gemeente Enschede als een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is.

Open	Verbinden	Ontdekken	Vieren
"Iedereen is welkom, precies zoals je bent."	"Samen maken we het verschil."	"Wat ontdek jij vandaag?"	"Vier het leven, vier de ontmoeting!"
Wij zijn een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is.	Verbindt mensen onderling én met de stad Enschede.	Ruimte om jezelf te ontdekken, je talenten te ontwikkelen, vragen te stellen en samen op zoek te gaan.	Waarom het leven, de oogst van onze ontmoetingen, en de kracht van gemeenschap.
Een plek waar je welkom bent zoals je bent, zonder draampjes. Warm, uitnodigend en nieuwsgierig naar jouw verhaal.	Wij bouwen aan relaties en gemeenschap en vinden elkaar in ontmoeting en plezier.	Nieuwsgierig en enthousiasmerend.	Wraap, feestelijk en inclusief.

Met vertegenwoordigers uit de 4 doelgroepen is daarna geprobeerd om antwoord te geven op de vraag "Wat willen jullie dat jullie doelgroep onthoudt?". Het antwoord daarop is: "Warmte, welkom, je mag zijn wie je bent, plek waar ook meerdere geloven elkaar kunnen kruisen, je doet ertoe, leren, vrienden maken, zingeving, openheid naar elkaar, hulp waar nodig, houvast, verbinding, veilige plek, persoonlijk leren kennen". Dat was het vertrek van een proces dat leidde tot een tijdlijn vol met activiteiten, die te rubriceren zijn aan de hand van 4 thema's:

- OPEN
 - o "Iedereen is welkom, precies zoals je bent."
 - Wij zijn een gemeenschap, die open staat voor iedereen. Drempelverlagend, warm, uitnodigend, vriendelijk, gastvrij en nieuwsgierig.
- VERBINDEN
 - o "Samen maken we het verschil."
 - Verbindt mensen onderling én met de stad Enschede. We bouwen aan relaties en gemeenschap, en vinden elkaar in ontmoeting en plezier.
- ONTDEKKEN
 - o "Wat ontdek jij vandaag?"
 - Ruimte om jezelf te ontdekken, je talenten te ontwikkelen, vragen te stellen en samen op zoek te gaan. Nieuwsgierig, enthousiasmerend.
- VIEREN
 - o "Vier het leven, vier de ontmoeting tussen God en mensen!"
 - We vieren het leven, de oogst van onze ontmoetingen, ons geloof en de kracht van gemeenschap. Vrolijk, feestelijk, inclusief.

Het project "Kom zoals je bent, een jaar vol nieuwe ontmoetingen" heeft geleid tot een jaarprogramma waarin we jongeren en ouderen uitnodigen om zichzelf te zijn, hun talenten te ontdekken en samen op weg te gaan en te bouwen aan een warme gemeenschap waar iedereen zich welkom voelt, en waar elke ontmoeting - groot of klein - bijdraagt aan verbinding, verdieping en plezier.

Daar hoort ook bij dat we op een eigentijds manier communiceren naar leden van de kerk, wijk, scholen en bewoners van Enschede en omgeving. Dat is de volgende stap, die we willen zetten. Eigentijds wil daarbij niet zeggen dat alles anders moet, maar het moet wel bijdragen aan wat we willen bereiken. Waar fase 1 het bepalen van de kenmerken van de 4 doelgroepen was en fase 2 het met elkaar ontwikkelen van het jaarprogramma, is fase 3 de realisatie van de benodigde communicatiemiddelen. En ook daar hebben we onszelf een deadline gegeven: voordat de lustrum week begint (14 september) moet ook die fase zijn afgerond. Wordt dus vervolgd!

*Met vriendelijke groet,
Harm Mannak*

DS AAN HET ROT BEROEPEN

Ds. Frederikus aan het Rot heeft een beroep aanvaard van de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. Rond de zomer vertrekken hij en zijn vrouw Anja naar Zeeuws-Vlaanderen. De kerkenraad dankt Frederikus voor zijn inzet in het pastoraat van de PGE (tot het einde van het seizoen) en wenst hem en zijn vrouw veel succes in zijn nieuwe gemeente.

Thonie van den Boomgaard, scriba

GROET VOOR DE PAASTIJD

De 'kaart uit de gemeente', met al die namen, alweer een poosje geleden, recentelijk de bloemen uit de gemeente, en daarnaast de nodige warme kaarten en berichtjes die wij in de voorbije weken met het oog op het aankomend Paasfeest vanuit de gemeente mochten ontvangen, hebben Ria en mij geroerd. Graag zeggen wij u dank voor dit alles.

Moete met mijn gehoor had ik al langer, maar medio december hield mijn linkeroot er tamelijk plotseling nagenoeg helemaal mee op. Een tweetal maanden heb ik geprobeerd zo door te werken, maar dat werd een te frustrerend en vermoeiend gebeuren. Daarbij bleek het de bekende druppel in de bekende volle emmer. Het werk is derhalve grotendeels stilgelegd. Inmiddels ben ik een heel medisch traject verder, maar helaas tot op heden met slechts mager resultaat. Ondertussen probeer ik rust, c.q. ontspanning te vinden. Inmiddels is de Paastijd aangebroken. Een goed moment voor een hartelijke groet.

Jaco Zuurmond

HERHAALDE OPROEP: MAAK DE KERK ZICHTBAAR IN DE WIJK

AANWEZIG OP ZOMERMARKT ENSCHEDE OOST

Op zondag 22 juni organiseert De Vrije Ruimte in en rond het gebouw van De Tubanters een grote Wijkzomermarkt voor en door de buurt rond de Ontmoetingskerk.

De Ontmoetingskerk wil hier graag aan meewerken met de volgende activiteiten:

- Een kraam met de producten van onze handwerkgroep "Draadkracht", de opbrengst is voor de voedselbank.
- Ook gaan we pannenkoeken bakken in de kerk en die daar uit serveren, vrije gift, ook voor de voedselbank.

Verder verspreiden we er folders, waarin de activiteiten van de kerk staan.

Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers, voor het bemensen van de kraampjes, het bakken van de pannenkoeken en het vervoer ervan naar het feestterrein. Het mooiste zou zijn, als we de werkzaamheden over twee groepen kunnen verdelen, zodat het goed te doen is voor iedereen.

*Opgave bij: Anet Antvelink,
anetantvelink@gmail.com
op 06 - 54 30 34 39*

Ontmoeten in de kerk

NIEUWS VAN DE ORGELCOMMISSIE

Het is alweer even geleden dat tijdens een gemeentevonding informatie verstrekt werd over de stand van zaken met betrekking tot de verbetering van de orgelvoorziening in onze kerk.

Het plan dat toen voorlag was over te gaan tot herplaatsing van het orgel dat in de Detakerk heeft gestaan en dat nu in de Apostel Thomaskerk in opslag ligt.

Terwijl daaraan verder werd gewerkt deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. In de verkoop kwam namelijk het Leeuwenberghorgel dat op dit moment opgesteld staat en bespeeld wordt in de Grote Kerk van Zwolle.

Onderzoek leverde op dat dit orgel als het ware "kant en klaar" overgeplaatst kan worden. Verder wordt het orgel door onze organisten als heel positief beoordeeld wat betreft muzikale mogelijkheden en bespeelbaarheid.

Naar de staat van het orgel vindt binnenkort nader onderzoek plaats. Problematisch is dat het Leeuwenberghorgel op grond van een gerechtelijke uitspraak terug zou moeten keren naar de gelijknamige kerk in Utrecht maar waar deze als gevolg van een verbouwing niet meer in past.

Er loopt een tijdrovend, ambtelijk traject en ander overleg om te zien of verplaatsing van het orgel naar Enschede toch mogelijk is. De eerste signalen daarover zijn veelbelovend. Lukt dat onverhoopt niet dan hebben we het plan van het Detakerkorgel nog achter de hand.

Om de plaatsing van het Leeuwenberghorgel danwel het Detakerkorgel mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. Daarbij hoort ook toestemming tot verwijdering van ons huidige Flentroporgel omdat onze kerk een gemeentelijk monument is waarvan gesteld wordt dat dit orgel daar ook bij zou horen.

Vandaar dat in de aan te vragen omgevingsvergunning gesproken wordt over de plaatsing van "een nieuw orgel".

Een voorstel voor een definitief besluit leggen we te zijner tijd uiteraard voor aan de kerkenraad en kerkrentmeesters.

De orgelcommissie.

VERKOOP APOSTEL THOMASKERK EN OPSTANDINGSKERK

Al langer geleden maakten wij bekend dat we een koopcontract gesloten hadden met betrekking tot de verkoop van zowel de Opstandingskerk als de Apostel Thomaskerk. De overdracht van beide kerken en dus de afwikkeling van de gesloten overeenkomst hing af van door de gemeente af te geven vergunningen. Wat de **Apostel Thomaskerk** betreft wachten we nu al geruime tijd op de afgifte van de omgevingsvergunning zodat zodra de vergunning definitief is de overdracht plaats kan vinden en de koper ter plaatse aan de slag kan. Alles ligt al tijden lang klaar om tot afgifte te komen maar door capaciteitsgebrek, we zijn zeker niet de enige die met smart wacht op afgifte, lukt dat de gemeente nog steeds niet. De verwachting is dat het de komende maanden wel een keer zal plaatsvinden.

Aangaande de **Opstandingskerk** heeft de gemeente te kennen gegeven de kerk graag zelf te willen kopen om ter plaatse scholen en een buurtcentrum te bouwen. Daarom is de gemeente met onze koper in overleg gegaan om daar mee tot

afspraken te komen zodat onze koper akkoord kan gaan met verkoop aan de gemeente. Die onderhandelingen lopen, maar tot verbazing van ons en onze koper heeft de gemeente nu een voorkeursrecht tot koop van de Opstandingskerk gevestigd. Wat de gemeente daarmee denkt te winnen is ons een raadsel. We beraden ons op dit moment op deze laatste ontwikkeling. Het leek ons goed kort de ontwikkelingen en vooral de stand van zaken mee te delen zodat iedereen geïnformeerd is.

De kerkrentmeesters

VERSLAG VAN EEN SYNODEGANGER

De synode kwam op 10 en 11 april bij elkaar voor de halfjaarlijkse vergadering. De vergadering begon met verschillende benoemingen waaronder een nieuwe scriba waarover elders in Kerk&Stad meer informatie te vinden is.

Inhoudelijk was de eerste dag met name het onderwerp "Het spreken van de kerk" aan de orde. Daarover werd in groepjes synodeleden met elkaar gesproken. De bevindingen genoteerd zodat die op een later moment tot een notitie verwerkt kunnen worden. In de discussie bleek opnieuw dat, hoe verschillend in onze kerk ook over dit onderwerp gedacht wordt, toch gemeenschappelijke noemers te vinden zijn. Die zijn, althans in de groepje waarin deze synodeganger zat, dat het spreken van de kerk essentieel is zeker in kwesties waarin naastenliefde op het spel staat, maar om indruk te blijven maken alleen in sprekende kwesties aan de orde kan zijn. Op de tweede dag kwam het onderwerp spreken van de kerk terug met een lezing van de algemeen secretaris van de Raad van Kerken, ds Coen Wessel. Het zal een vervolg krijgen bij de volgende synodevergadering. Aan de orde kwam ook de herdenking van de geloofsbelijdenis van Nicea die 1700 jaar geleden opgesteld is. De tekst van die geloofsbelijdenis wordt in het kerkelijk leven nauwelijks gebruikt. Het vormt wel een vorm van ankerpunt en verbondenheid met de vroege kerk.

Op de tweede synodedag kwamen enkele kerkordewijzigingen voorbij. De meest ingrijpende daarvan was dat er situaties kunnen voorkomen, ze zullen gelukkig zeldzaam zijn, dat een ambtsdrager uit zijn ambt gezet wordt maar geen mogelijkheid meer krijgt om in een ambt terug te keren omdat de gepleegde feiten daarvoor te ernstig zijn. Ingrijpend zeker als het om predikanten gaat maar een door de synode aanvaarde mogelijkheid om de kerkelijke rechter in hele ernstige zaken deze mogelijkheid te geven.

e werden verder bijgepraat over de ontwikkelingen in het ambts-traject. Dat traject gaat de mogelijkheid geven dat ook theologen met een HBO diploma 'Dienaar van het Woord' kunnen zijn en alle bevoegdheden krijgen die nu ook een predikant heeft. Geagendeerd was ook de archiefzorg in onze kerk. Een belangrijk onderwerp wat zelden de aandacht krijgt die het verdient. Versterkt door de digitalisering waardoor agenda's en besluiten "ergens" opgeslagen zijn maar na verloop van tijd weet vaak niemand eer waar een en ander gebleven is. Ook in onze eigen gemeente een onderwerp om weer eens mee aan de slag te gaan...

Ale Holsbrink

Naschrift redactie:

Ale Holsbrink is zelf te bescheiden om het in het bovenstaande stukje "verslag van een synodelid" te noemen, maar op de website van de PKN staat het volgende bericht:

ALE HOLSBRINK BENOEMD TOT LID MODERAMEN VAN DE GENERALE SYNODE



In de vergadering van de generale synode van 10 april is ouderling-kerkrentmeester (J.A.) Holsbrink benoemd tot tweede assessor van het moderamen. Hij vervangt diaken Jonathan Stam. Ale Holsbrink (65) werkt als adviseur bij Damsté advocaten-notarissen. Eerder werkte hij bij hetzelfde bureau in de functies van advocaat en bestuurder. Daarnaast vervult Holsbrink verschillende bestuursfuncties waaronder het voorzitterschap van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Hij is vader van twee kinderen en heeft een relatie met Marieke. Holsbrink is ruim twee jaar synodelid en ziet er naar uit om te mogen beginnen in zijn nieuwe rol als tweede assessor: "Met mijn bestuurlijke ervaring, juridische achtergrond en mijn grote ervaring in financiële kwesties, hoop ik dienstbaar te kunnen zijn aan de landelijke kerk."

Benoeming Jan Keizer tot lid GCBB

Wel wees Ale Holsbrink de redactie nog op een andere benoeming door dezelfde synode van een (voormalige) ouderling-kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Enschede, namelijk die van Jan Keizer tot lid namens het CCBB Overijssel-Flevoland van het Generaal College voor de Behandeling Beheerszaken (GCBB).

CCBB staat voor Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Het heeft vanuit de kerkorde als taak het toezien op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente en de diaconie. Het CCBB fungeert dus als toezichthouder, maar ook als ondersteuner die helpt om het vermogen van de plaatselijke gemeente verantwoord te beheren richting de toekomst. Het CCBB denkt mee over hoe de gemeente toekomstbestendig kan blijven, ook in financieel opzicht.

Tot begin dit jaar was PGE-lid Henk Janssen voorzitter van het CCBB Overijssel-Flevoland.

OECUMENISCHE VIERING 1700 JAAR NICEA

Vanuit de synode-vergadering nam Ale Holsbrink onderstaande uitnodiging voor ons mee.



UITNODIGING

feestelijke, oecumenische dienst
Zaterdag 14 juni, 14.00 uur
Sint-Janskerk in Gouda

Ja,
ik geloof



UITNODIGING

Zaterdag
14 juni 2025
14.00 uur

Sint-Janskerk
Achter de Kerk 2
Gouda

Als christenen zijn we allemaal verbonden in het ene geloof

Daarover spraken 1700 jaar geleden kerkleiders van over de hele wereld met elkaar in Nicea. In 2025 herdenken en vieren we dit tijdens een feestelijke, oecumenische dienst.

De Raad van Kerken in Nederland heet u van harte welkom op zaterdag 14 juni om 14.00 uur in de Sint-Janskerk in Gouda bij deze bijzondere viering van verbondenheid met leden van alle kerkgenootschappen in Nederland.

Het muziekcorps van het Leger des Heils en de Goudse koor-school Ars Musica verlenen hun medewerking. Ook is speciaal voor deze gelegenheid de geloofsbelijdenis van Nicea opnieuw op muziek gezet.

Wij hopen u daar te ontmoeten!



Raad van Kerken
in Nederland

Overige gemeenten

Protestantse Gemeente Lonneker

Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 44
www.kapeluitliefdelonneker.nl

Predikant:
ds. G. Elzenga
email: predikant@kapeluitliefdelonneker.nl
tel.nr.: 0657541783

Bank
NL43 RABO 0373 7138 00
t.n.v.: Prot. Gemeente Lonneker.

Diaconie:
RABO
reknr: NL97 RABO 0316 8601 58;
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Lonneker

Scriba:
F.J. Kits-Rozeboom;
telnr: 0624999593
emailadres: scriba@kapeluitliefdelonneker.nl

Pasen

We zijn op Witte Donderdag begonnen met de eerste kerkdienst van de stille week. Het was een mooie dienst met een heilig avondmaal. We mochten velen van u daar ontmoeten. In stilte hebben we de kerk verlaten om elkaar weer op Goede Vrijdag in de Kapel te ontmoeten. We hebben geluisterd naar de verhalen uit het evangelie van Johannes over de lijdensweg en kruisiging van Jezus. De Paaskaars werd gedooft. In stilte hebben we de kerk verlaten. Op Paasmorgen begonnen we om 9 uur met een gezamenlijk paasontbijt in de Heerdstéé. Dit was voortreffelijk voorbereid door de diaconie. Om 10.15 uur zijn we in de Kapel de dienst begonnen met samenzang van vrolijke paasliederen. De officiële dienst begon met het binnenbrengen van de Paaskaars door Nienke. Wederom mochten we genieten van samenzang, van een muzikale intermezzo met dwarsfluitspel door Gonda en pianospel door Rob, en de mooie paasoverdenking van Gonda. Al met al waren het geslaagde diensten, die waren voorbereid door de liturgiecommissie. Hiervoor bedankt!

leiding naar de Heerdstéé zodanig verouderd is dat deze moet worden vervangen. Hiervoor is een offerte opgevraagd en de leiding wordt z.s.m. vervangen. Gelukkig is de gasleiding naar de gasketel van in de Kapel in orde zodat de verwarming daar wel functioneert. De vervanging van de gasleiding naar de gasketel van de Heerdstéé is helaas een behoorlijke en onverwachte kostenpost. Mocht u een bijdrage willen doen hiervoor dan is dat van harte welkom.

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de Kapel is op 30 maart gegaan naar mev. Ds. G. Nijmeijer, op 6 april naar Ds. P. van de Meulen, op 13 april naar Ds. P. Kulk en op 20 april naar mev. Ds. G. Elzenga.

Voedselbank

Wat fijn dat er weer een krat vol levensmiddelen naar de voedselbank is gegaan. Voor de maand mei wordt er gevraagd om conserven. Groente of vruchten in blik of pot. We hopen weer op een goede opbrengst.

Jorike Kits,
scriba

Verwarming

Er is een gaslek geconstateerd op het terrein van onze Kapel en Heerdstéé. Het bleek dat de



Oecumenische Gelooftsgemeenschap

Plaats kerkdiensten:
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050
Website: www.ogh-enschede.nl

Voorgangers:
Ds. B. Wijnbergen
Pastor A. Kemper
Pastor F. Peters
Pastor F. Beuger
Mevr. G. Slütter-Peterkamp

Secretaris:
Gerdien Looman, tel. 06-12267322, Email: secretariaat@ogh-enschede.nl

Penningmeester:
R. ten Thij, tel.nr. 4772680.
Bank:
NL43 INGB 0664 9791 57

Kostersgroep:
A. Fransen, tel. 4771218

Kijk voor het laatste nieuws en het rooster van de vieringen op de website van de OGH.



Usselo-Boekelo-Twekkelo

Adressen kerkgebouwen:
Haaksbergerstraat 815, Usselo Twekkelerweg 110, Twekkelo
Website www.protestantsegemeente-usselo.nl

Verzending Kerk & Stad:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Enschede, 053 4314464 E-mail: info@pgenschede.nl

Predikant:
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstr.819, 7548 PB
Tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Secretaris Diaconie:
Mevr. E. Harms-Snijders
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP Enschede
Tel. 4767733

Banken:
Rabobank:
NL46 RABO 0316 7005 41
S.K.G.:
NL24 RABO 0373 7304 38
t.n.v. Protestants Gemeente Usselo

Scriba:
R.M. ter Borg, Mastbos 61
7543GM te Enschede
Tel. 06-55075120

College van Kerkrentmeesters:
Lammerinkweg 1, (7546 RD)

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo:

Postbus 10016, 7504 PA Enschede
Reservering van de kerk, het Verenigingsgebouw en de uitgifte van grafrechten: telefoon 06 23726729 t.n.v. Riëtte Wissink-Roossink e-mail mts-wissink@outlook.com

Geen kopij ontvangen.



Bethelkerk

Protestantse gemeente van bijzondere aard
Adres kerkgebouw:
J.H. Boschstraat 30
www.bethelkerk-enschede.nl
Predikant:
ds. A.S. Brinkman
Haaksbergerstraat 207 (7513 EM) tel.: 06-47145045
e-mail: predikant@bethelkerk-enschede.nl

Zondag 25 mei 2025
19.00 u.

Zangavond

Met medewerking van Anita v.d. Molen (zang),
Frederikus aan het Rot (piano)
en Gerrit Nuis (orgel)

Zing mee met bekende liederen uit o.a.
de bundel van Joh. de Heer,
Opwekking en Hemelhoog

Iedereen is van harte welkom!!

Aansluitend is er voor iedereen koffie of thee.
Aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding
van de onkosten.

Bethelkerk
Jan Harm Boschstraat 30
7513 ZL Enschede



De Lebuïnskappel - voorheen de synagoge - in Hengelo wordt afwisselend en soms gezamenlijk gebruikt door de Oud-katholieke Statie Twente en Ommelanden en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zúrphen

Cantate Johann Friedrich Fasch

Op zondag 4 mei 2025 zal de cantate 'Lobe den Herrn, meine Seele' van Johann Friedrich Fasch klinken in de Lebuïnskappel in Hengelo. De cantate is gebaseerd op de verzen 2-5 van psalm 103 'Prijst de HEER mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden'. De cantate bestaat uit twee delen, het eerste, in een driedelige maat, verloopt in een gematigd tempo en wordt gevolgd door een 'vrolijke' fuga.

Johann Friedrich Fasch werd geboren in Buttstedt bij Weimar op 15 april 1688. Hij was een leerling van Johann Kuhnau aan de Thomasschule in Leipzig en werkte onder meer als violist in Bayreuth en Leipzig. In 1718 stichtte hij daar een 'Collegium musicum' dat een belangrijke plaats in het concertwezen van Leipzig innam. Ook volgde hij compositielessen bij Christoph Graupner. In 1722 werd hij hofkapelmeester in Zerbst. Johann Friedrich Fasch geldt als een van de voornaamste tijdgenoten van Bach, Händel en Telemann. Van Bach is bekend dat hij het werk

van Fasch zeer waardeerde. Fasch schreef 7 jaargangen kerkcantates, 12 missen, bijna 70 ouvertures en 21 concerten voor verschillende instrumenten. Hij overleed in Zerbst op 5 december 1758. De cantate wordt uitgevoerd door de projectcantorij 'Maarten Luther' o.l.v. Gerrit Baas, m.m.v. Maaike Dessens en Kristin Nijhuis blokfluiten en Jaap Vonk, orgel. De voorganger in deze dienst is ds. Frans Wiersma. Deze dienst, die wordt gehouden in de Lebuïnskappel aan de Dorpsmatenstraat 40 (Hengelo), begint om 10.30 uur.



Donderdag 5 juni - 19.30 uur - Zwanehof, Zenderen Lezing: Groene Theologie

In deze lezing onderzoekt prof. dr. David Onnekink een theocentrisch alternatief voor het Antropoceen, het huidige geologisch tijdperk waarin de mens aantoonbaar impact heeft op het milieu en klimaat op aarde. Hij gebruikt daarvoor een concept van de Schotse filosoof Michael Northcott.

Het Christoceen erkent dat de christelijke kerk een bedenkelijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis maar ook moreel geroepen is om in actie te komen. Het Christoceen erkent ook dat dit tijdperk toebehoort aan Christus, aan wie 'alle macht in de hemel en op aarde' (Mattheus 28:18) gegeven is. Hoe kan dit raamwerk van Christoceen de groene theologie verder helpen?

Een prikkelende avond met een lezing en aansluitend debat over een onderwerp dat zeer actueel is. Als het weer het toelaat zal deze bijeenkomst in de buitenlucht plaatsvinden.

Datum: Donderdag 5 juni 2025
Locatie: Landgoed de Zwanehof, Retraitehuisweg 6, Zenderen
Aanvang: 19:30 uur

Meer informatie en aanmelding via:
<https://twentseschoolvoorthologie.nl/lezing-en-debat-groene-theologie/>

GROENE THEOLOGIE

IN HET CHRISTOCEEN

Lezing en debat m.m.v. prof. dr. David Onnekink

5 juni 2025
19:30 uur inloop
19:45 uur start programma

Landgoed De Zwanehof
Retraitehuisweg 6
Zenderen

Aanmelden via
www.twentseschoolvoorthologie.nl

Twentse school voor Theologie



Stichting Geloven in Samenleven lanceert 'Groene Gebedshuizen'

Stichting Geloven in Samenleven gaat in 2025 van start met het project 'Groene Gebedshuizen'. Dit initiatief heeft als doel een ontmoetingsplek te zijn van gebedshuizen die actief zijn of willen worden op het gebied van duurzaamheid.

Het project wordt geleid door Jan Vroonland, die aan de basis stond van zowel Groene Kerken als Groene Moskeeën. Zijn jarenlange ervaring en toewijding aan duurzaamheid binnen religieuze gemeenschappen maken hem de ideale persoon om dit nieuwe initiatief vorm te geven.

Waarom 'Groene Gebedshuizen'?

In een tijd waarin klimaatverandering en milieuproblematiek centraal staan, voelen steeds meer religieuze gemeenschappen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Gebedshuizen spelen hierin een cruciale rol; ze zijn niet alleen plaatsen van spiritualiteit en gemeenschap, maar kunnen ook dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor duurzame praktijken. Vanuit onze religieuze tradities en bronteksten vinden wij de gedeelde oproep om verspilling tegen te gaan en zuinig om te gaan met wat wij van de aarde ontvangen.

Wat houdt het project in?

'Groene Gebedshuizen' richt zich op:

- Samenwerking en netwerken: Faciliteren van uitwisseling tussen verschillende gebedshuizen om best practices en ervaringen te delen vanuit de eigen religieuze tradities.

Doe mee!

Wij nodigen alle geloofstradities uit om deel te nemen aan 'Groene Gebedshuizen'. Samen kunnen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Vroonland, janvr@ziggo.nl

Soera 7 vers 31 Kinderen van Adam, kleedt u mooi bij elk bedehuis, eet en drinkt en wees niet verkwistend.

Wajikra / Leviticus 19: 9-10

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.

Atharva Veda: De Suktam (in vers 12.1.12)

noemt "Aarde als de moeder en mensen als haar zonen". Daarom wordt het, als nakomelingen van Moeder Aarde, een plicht van mensen om haar niet alleen te helpen zichzelf te onderhouden, maar ook om haar te beschermen en te verrijken. Daarom wordt het een verplichting voor mensen om waarheid, rechtvaardigheid en soberheid te beoefenen in hun dagelijkse leven.

Laten we samen werken aan een groene en rechtvaardige wereld, geïnspireerd door onze gedeelde waarden en overtuigingen.

Overgenomen van:
www.geloveninsamenleven.nl



Liturgische schikking tijdens de Paasviering: "Tuin van licht - tuin van vreugde". - Tijdens de Paasviering in de Enschedese parochie werden - net als vorig jaar - in het kader van "rol weg die steen; wip een tegel" zaadjes van wilde bloemen uitgedeeld. Net als vorig jaar kregen wij het aanbod dat met Pinksteren te doen.

Kamerkoor & projectkoor Enchanté
o.l.v. Nora Volkert | Pianist: Arie Kraak
Twents Mandoline- en Gitaarorkest en
Regionaal Mandoline- en Gitaarorkest
o.l.v. Leo van Rutte

Natuurlijk: Muziek!



17 mei

Hofkerk, Goor
20:00u

18 mei

Ontmoetingskerk
Enschede
15:00u



Tickets: € 15 (kinderen t/m 12 jaar: gratis)
Info & reserveren:: homeoftalents.nl

LIED VAN DE MAAND

LB 650: De aarde is vervuld

Een wonderlijk weerbarstig lied ditmaal. Althans, de tekst, zo lijkt het. De schitterende wijs van Frits Mehrrens is onovertroffen, al heeft Willem Dirk Westerop ooit nog wel een alternatief gepoogd. 'De aarde is vervuld' is opgenomen in talloze bundels en zeker driemaal vertaald. Ontstaan is het in de liturgische proeftuin van de zogeheten 'Nocturnen' in onze hoofdstad, eind jaren-50. Daar werkte de noeste dichter Willem Barnard (1920-2010) samen met de getalenteerde componist Frits Mehrrens. Hoe tragisch was diens eind: Op terugreis van een Vesperviering in de Maranathakerk naar zijn woonplaats Naarden op vrijdagavond 29 augustus 1975, verongelukte de toonkunstenaar in Amsterdam-Zuid op slechts 53-jarige leeftijd.

Bekend was Frits van de radio en televisie; ook leverde Mehrrens 15 melodieën voor het Liedboek voor de kerken (1973). Wat hierbij opvalt is dat, in tegenstelling tot veel andere componisten, een groot deel van zijn melodieën in majeur zijn geschreven. En juist die, waaronder 'De aarde is vervuld', zijn zeer geliefd geworden bij de zingende gemeente. Toen in 2023 naar aanleiding van de publicatie *In wind en vuur* (alle verzamelde liederen van Willem Barnard) een prijsvraag werd uitgeschreven voor het beste Barnard-lied ooit, behaalde dit gezang de eerste plaats. Ik denk dat dat ook zeker aan de wonder-schone en perfecte wijs van Frits Mehrrens te danken is! Als kerkliedcomponist voel ik mij zeer schatplichtig aan hem.

Tuin
Inhoudelijk ademt dit schone lied de sfeer van Zondag Goede Herder, de 3e van Pasen, dit jaar op 4 mei. Naar de Introitusanti-

foon Psalm 33: 5b,6a heet de zondag ook wel 'Misericordia Domini plena est terra, alleluja.' Willem Barnard bezingt vanuit dit Psalmvers het Paasgeheim als een loflied op Gods grote goedheid, Zijn goedertierenheid, geduld en beleid [vs.1] Wat was ooit de schepping 'tof'; Pasen overtreft het! De aarde blijft vervuld... In de tuin van God resonanceert het groeien en boeien, zowel in Eden, Arimatea als op de nieuwe hemel en aarde. Vruchtbaar is het zaad van het hoge woord der goedheid Gods – de Heer, die de goedheid zelve is. Ooit zal het worden geoogst en hemelhoge sterren zullen zich hierbij neigen naar de aardse 'voor des doods' [vs.6].

Duisternis
De beeldspraak in dit lied is typerend voor het idioom van Willem Barnard. En ook dat de kern zich meer bevindt in het midden dan aan het eind. De barmhartige goedheid van de Heer verduurt vers na vers alle nood en dood,

gebrokenheid en verlatenheid, groeve en graf, daar waar het aardedonker is. Die 'Misericordia Domini' wekt door de geesteswind psalmen in de nacht, zoals bij Paulus en Silas in de duistere kerker te Fillipi (Hnd.16). Gelet op het Proprium van deze zondag spelen op de achtergrond de ontgoucheling en ontreddering van Kain en Abel mee, bloed dat vanaf de aarde omhoog schreeuw, hoe actueel. De emotie vanuit de eerste hoofdstukken van de Thora is de hunkering, het verlangen en de heimwee naar het verloren paradijs. Met daarbij de hoop die er ondanks alles en dankzij Gods goedheid toch mag blijven.

Mysterie
Ietwat vreemd blijft het 5e couplet. Ooit wilden de baptisten in 1974 bij de uitbreiding van hun zangbundel dit lied opnemen zonder dit weerbarstige couplet. Barnard wees deze optie resoluut van de hand. Het was alles of niets. En wij krijgen nog steeds tranen in de ogen als we al zingende ons Godsvrouwen 'innen' en 'mijnen', niet omdat we het vatten maar omdat we 'paasmysterieus' opgetild en opgericht worden als kwetsbare stervelingen die nochtans hoop koesteren.

Ds. Frederikus aan het Rot, hulppredikant PGE



2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.



Opening permanente expositie in de toren van de Grote Kerk

Onlangs deed zich weer een voorbeeld voor van de scheiding tussen Kerk en Stad. Zoals bij veel oude kerkgebouwen is ook van de Grote Kerk het schip (kerkzaal en nevenruimtes) in eigendom van de kerkelijke en de toren in dat van de burgerlijke gemeente. De stichting Schip Grote Kerk, die het schip namens de Protestantse Gemeente Enschede beheert, stelt het schip van april tot oktober elke dinsdag- en zaterdagmiddag open voor publiek, richt dan een snel op te bouwen en ook weer af te breken tentoonstelling in de kerkzaal in en organiseert in de zomervakantie orgelconcerten. De gemeente Enschede gebruikte de ruimtes in de toren voornamelijk als opslag waar de door haar aangestelde stadsbeiaardier zich telkens weer een weg langs naar boven moest banen om het uit 1929 daterende stads-carillon te bespelen.

De huidige stadsbeiaardier, Esther Schopman, wil het publiek veel meer bij het carillon betrekken. Niet alleen door regelmatig om verzoeknummers te vragen, maar ook door (veelal op zondagmiddag) met groepen van hooguit acht personen de toren te beklimmen waarbij men langs de luiddokken en het uurwerk moet om de speeltafel en de 49 klokken van het carillon te bereiken. Daarbij kreeg ze een steeds grotere

behoefte aan iets als een permanente tentoonstelling aan de hand waarvan ze de bezoekers iets kan vertellen over (de geschiedenis van) de kerk, de Oude Markt en het carillon. De verdieping tussen de zgn. Michaëlskapel direct boven de ingang en de ruimte waarin de luiddokken hangen leek daartoe een ideale locatie. Bij de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) was het nodige materiaal beschik-



baar voor de expositie en deze kon vervolgens op woensdagmiddag 23 april door de burgemeester worden geopend. Inhoudelijk vertoont deze permanente tentoonstelling enige overlap met de tentoonstelling die elke dinsdag- en zaterdagmiddag in de kerkzaal opgebouwd en weer



afgebroken moet worden, maar biedt ook wel veel extra's. Tijdens de opening werd het idee geopperd om de stadsgidsen, die groepen door de binnenstad leiden, ook toegang te geven tot deze permanente expositie. Ook een combinatie met de openstelling van het schip van de Grote

Kerk ligt voor de hand, maar zal nader uitgewerkt moeten worden. Vooralsnog is de expositie in de toren dus enkel te bezoeken als deelnemer aan een rondleiding door de stadsbeiaardier. Zie: <https://stads-carillonenschede.weebly.com/mini-excursie-heavy-metal-op-grote-hoogte.html>

Advertenties

Adverteren in Kerk&Stad?
Neem contact op met het kerkelijk bureau via info@pgenschede.nl of 053-4314464

Installatiebedrijf Velo v.d. Bij

De Reulver 26 te Enschede
Tel.: 053-4337031 / 053-4324866
Fax: 053-4340750
E-mail: info@velovanderbij.nl
Internet: www.velovanderbij.nl

Lid van
UNETO-VNI

- Verwarming
- Airconditioning
- Luchtbehandeling
- Water- en gasinstallaties
- Rioleringstechniek
- Dak- zink- en koperwerk
- Medische aanpassingen
- Sanifair

Bonke & zn.
SCHILDERS-ENAFWERKINGSBEDRIJF BV

Tweckeler-Es 41 Enschede tel: 053 - 4318809
www.bonke.nl E: schildersbedrijf@bonke.nl

Jezus volgens Johannes

Mijn bronnen voor de zoektocht naar de 'echte-Jezus' waren voornamelijk de eerste drie evangeliën (Synoptici). 'Johannes', die óók evangelist genoemd wordt, schreef meer een betoog in verhaalvorm over Jezus. Zijn boek ontstond rond 100 na Chr.^[1] Blijkbaar had zich toen al een zekere Jezusleer ontwikkeld, mede te danken aan Paulus en de omringende meergodencultuur. Merkwaardig is, dat het leesrooster na Vaticanum 2 én later dus ook bij protestanten driejarig werd. Johannes werd er hier en daar tussen geschoven met name in feestdagen, zoals op zondagen na Pasen.^[2]

Johannes' Jezusbeeld

Een paar jaar geleden gebruikte ik Johannes in de vertaling van Maria van der Zeyde^[3] als dagelijkse geestelijke lezing. In de tweede druk vertelde ze dat ze nogal wat moest overwinnen om na Marcus aan de vertaling van Johannes te beginnen. Deze dagen las ik weer enkele fragmenten. Ineens vond ik Jezus minder aardig. Johannes laat Jezus veelal zelf over zichzelf aan het woord. Je kunt het boek dan ook in drie gespreksronden met wonderteken indelen:

1. met de eerlijk nieuwsgierigen (Nicodemus);
2. met de leerlingen;
3. met de vijandige Joden.^[4]

De centrale vraag

Bij alle vier evangelisten is de centrale vraag: Wie is Jezus? De eerste drie houden zich op de vlakke. Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon (Daniël)^[5] en wanneer Pilatus hem daarover ondervraagt om een alibi te hebben voor de doodstraf, geeft hij geen rechtstreeks antwoord. Maar Johannes wéét al vanaf de eerste zin van zijn boek het antwoord: Jezus is het Mens geworden Woord, de Zoon van God (en dat is

bij hem geen beeldspraak), hij is in feite God zelf, die mens werd. De latere concilies hebben er eeuwen over gedaan om daar een rationele leer van te maken, de zogenaamde Tweenaturenleer. Bij de Jezus van Johannes was daarom iedere aarzeling over zijn identiteit vreemd. Zelfs Nicodemus (3:1 v.), die oprecht nieuwsgierig naar hem was, valt hij in de rede, wanneer deze hem een 'leraar' noemt: Nee ik ben meer dan een leraar, ik ben van boven'. Of in dat invoelende pastorale gesprek met de Samaritanse vrouw kan hij het niet laten te zeggen: 'Jullie aanbidt onwetend; wij Joden aanbidden met kennis van God' (4:22).

In Johannes zegt Jezus zelfs zevenmaal van zichzelf Ik, Ik ben^[6]: levensbrood, licht der wereld, deur der schapen, goede herder, opstanding en leven, de weg en de waarheid en het leven, de ware wijnstok. Dat verwijst naar de Godsnaam, waar Mozes naar vraagt bij de Verschijning in het braambos (Ex. 3).

Johannes' Paasverhaal

Waarom beleefde ik Johannes ineens anders? Na enkele dagen bedacht ik: Door mijn intensieve

Occumenisch leesrooster zondagen na Paasnacht (a,b,c: jaarletter)

- 1e Jh. 20:1-18 (a,b,c) Maria Magdalena: Raak me niet aan.
- 2e Jh. 20:19-31 (a,b) Ontvang de H.Geest. Lc. 24:13-35 (c)
- 3e Jh 21 (a,b verschijningen); Lc 24:36 e.v.?(c).
- 4e Jh 10 Ik ben de Goede Herder. (a,b,c)
- 5e Jh 14:10-14 (a); 15:1-8 (b); 13:31-35 (c)
- 6e Jh 16:16-24 (a); 15:9-17 (b); 14:23-29 (c)
- (Hemelvaart: Lc. 24:29 v. (a,b,c.))
- 7e Jh 17:1-13 (a); 14-26 (b); 14:15-21 (c)

zoektocht in de eerste drie evangeliën ben ik van Johannes' evangelie vervreemd. Want waar is de ontfermer gebleven, die huilt om zijn dode vriend en de toekomst van zijn volk. Waar de zaligspreekende en de doodangst in Gethsemane? Hoe zelfverzekerd is Johannes' Jezus!

Bach heeft goed gezien, dat zijn Johannespassie vanaf het begin koor iets triomfantelijks heeft. Daarom schreef hij later de Matthäuspassie: 'Lam Gottes unschuldig...'

Maar tenslotte herinnerde ik me ook de Johanneslezingen, die de kerk voor de Paastijd koos. Het zijn de jaarlijks (a,b,c) fragmenten uit de Afscheidsgesprekken (Joh. 14-16). Ik geef hierbij die lezingenlijst in een kader, omdat mijn ruimte niet toelaat ze uit te schrijven. U heeft vast wel ergens een bijbel... Want voor degenen, die de lichamelijke opstanding moei-



lijk een plaats kunnen geven in hun geloof, bieden ze een uitweg naar een mogelijk ándere verbeelding van 'Dé Opstanding' uit de eerste eeuw. Om te beginnen vallen bij Johannes Pasen en Pinksteren samen op die derde dag van de opstanding. Dan wordt de opstanding concreet door zijn altijd bij ons blijvende Heilige Geest^[7]. Voor Lucas is pas na 50 dagen Pasen compleet: Lucas betreft ook de Hemelvaart en het joodse Pinksterfeest bij Pasen: De Vader wekt Jezus op en haalt hem weer in de hemel en dan is er Pinksteren, de uitstorting van zijn Geest. Zo was vertrouwde liturgische ordening in de meeste kerken. Daarom werd het na Pinksteren pas zondag Trinitatis. Nog eens: Bij Johannes vallen opstanding en ontvangen van Jezus' Geest samen!

Jan de Jongh.
em. studentenpredikant UT
www.Jan-dejongh/welkom

Noten

- [1] In elk geval voor 125 na Chr. want toen vond men een stukje papyrus van Johannes.
- [2] De Johanneslezingen na Pasen zijn ieder jaar hoofdzakelijk uit hst.14-16, de zogenaamde afscheidsgesprekken.
- [3] M.H. van der Zeyde, Het is altijd geweest het Woord (Het Johannesevangelie). Kok, 3e dr. 2002
- [4] In de vertaling worden met name Jezus' tegenstanders door Johannes 'de Joden' genoemd. Vertalers hebben daarom wel voorgesteld om dat te vervangen door 'de Judeers' (Gr. Joudaioi).
- [5] In de meeste evangelieteksten is 'de Mensenzoon' een titel, en niet 'gewoon' een mens. De achtergrond van deze titel ligt in de joodse eindtijdverwachting (apocalypiek). In Daniël 7:13-14 treedt een gestalte op 'die er uitzag als een mens'. Hij ontvangt uit Gods hand het toekomstige koningschap. Met deze verwijzing verbergt én openbaart Jezus wie hij zich weet.
- [6] Eimi betekent in het grieks 'ik ben'. De onnodige toevoeging ego = Ik legt een accent op de uitspraak: Ik, ik ben!
- [7] Het thema van de Passie dit jaar: Hij blijft bij je! Je bent niet alleen. Tot mijn verrassing stond in het oude RK-missaal (1920) bij Jh. 16:16 een aantekening (cursief): 'Een weinig tijds en gij aanschouwt Mij niet meer (met uwe lichamelijke ogen) en weder een weinig tijds en gij zult Mij zien (door ene geestelijke aanschouwing na het ontvangen van den H. Geest). Want Ik ga heen tot den Vader (en zal den H. Geest zenden).'

BOEKBESPREKING

Alweer een boek over Leendert Overduin?!

In juni 2020 besprak Hanneke Siebert op de voorpagina van Kerk&Stad (met een voortzetting op pagina 13) de net één maand eerder verschenen bundel "Het geweten van een stad - Leendert Overduin in Enschede". Van één van de samenstellers van deze bundel, Willy Berends, verscheen afgelopen maand 'alweer een boek' over Leendert Overduin, simpelweg "Leen" geheten. In de tussentijdse periode werd ook nog het in 2000 door Arnold Bekkenkamp uitgebrachte "Leendert Overduin. Het levensverhaal van een pastor pimperl (1900-1976)" herdrukt. Waarom dan ook nog dit boek en bovendien door een auteur die vijf jaar geleden toch al z'n ei heeft kunnen leggen, zo vraag je je dan af.

Iets dat te maken heeft met 'God'

Qua tekst bevat de voorkant van het boek naast de titel en de naam van de auteur twee zinnen die je als ondertitel op zou kunnen vatten. Aanvankelijk haakte ik aan bij de bovenstaande 'ondertitel' *Iets dat te maken heeft met 'God'*. Waar Overduin door Bekkenkamp nadrukkelijk als predikant wordt gepresenteerd en op de voorzijde van "Het geweten" als op die van de herdruk van Bekkenkamps boek in toga met witte bef staat afgebeeld, toont de foto op de voorkant van "Leen" bepaald geen dominee. Sterker nog: waar het boek van Bekkenkamp in 2000

nog in de Grote Kerk ten doop werd gehouden, vond de boekpresentatie van "Leen" bij Broekhuis plaats op het tijdstip dat in de Ontmoetingskerk en in de Kapel de Lonneker - twee kerken die zich toch wel heel erg met Overduin verbonden weten - de Witte-donderdag-viering plaatsvond! Toch zou het een te hard oordeel zijn om te stellen dat Berends Leendert Overduin van zijn kerkelijke achtergrond losmaakt. Ergens blijkt zijn motivatie om - vijf jaar na de bovengenoemde bundel - dit boek te publiceren dezelfde te zijn als die van Arnold Bekkenkamp 25 jaar geleden: 55



resp. 80 jaar na de oorlog was het verhaal van Overduin in hun ogen veel te weinig bekend zowel in kerkelijke kring - waar Bekkenkamp voor schreef - als in niet-kerkelijke kring, waar Berends zich op richt. Een onbekendheid die - zo maakt Berends nog eens duidelijk - ook te maken heeft met het feit dat Overduin wars was van alle eerbetoon en absoluut geen 'held' wilde zijn. Berends noemt hem in zijn boek niet zozeer een antiheld, maar vooral een "anti held". Na de oorlog gaat Overduin feitelijk onverdroten door met zijn werk: het ondersteunen van mensen die onrecht wordt aangedaan. Tijdens

de oorlog waren dat mensen die onrecht werd aangedaan louter en alleen vanwege hun jood-zijn; na de oorlog mensen louter en alleen vanwege het lidmaatschap (van het gezinshoofd) van de NSB.

Een zwijgende stad die haar eigen oorlog voert en waar niets is wat het lijkt

Aldus de tweede "ondertitel" van het boek. Aanleiding tot publicatie van dit boek blijkt de discussie afgelopen najaar over de openbaarmaking van het archief over de naoorlogse bijzondere rechtspleging, in de volksmond "de NSB-dossiers". Oude wonden worden open gereten en maken duidelijk dat de oorlog nog steeds voortduurt. In die hele discussie kwam het gebruikelijke onderscheid tussen "goed" en "fout" in de oorlog weer naar voren. Overduin, zo stelt Berends, oversteeft dat - te gemakkelijke - onderscheid, onder andere door te benadrukken dat diverse NSB-ers tijdens de oorlog joden hadden geholpen en deze zelfs als onderduikers in huis hadden genomen. En net zo als "foute mensen" tijdens de oorlog toch "goed" hadden gedaan, zo zullen er ook "goede mensen" zijn geweest die tijdens of direct na de oorlog "foute" dingen hebben gedaan.

Een tweede drijfveer om dit boek te schrijven blijkt vervolgens in het laatste paar hoofdstukken van het boek dat eigenlijk nauwelijks meer over Overduin gaat en enkel nog met hem in relatie staat door het pogen zijn hardnekkig stilzwijgen na de oorlog te begrijpen. Aan het eind van de oorlog, zo schetst Berends, moesten verschillende verzetsgroepen met elkaar samenwerken. Groepen die jarenlang of juist nog maar zeer kort vanuit verschillende en onderling conflicterende overtuigingen verzet hadden gepleegd tegen een gemeenschappelijke vijand maar na het verdwijnen van die vijand deels tegenover elkaar kwamen te staan. Als een soort onderzoeksjournalist probeert Berends, 80 jaar na dato en met de hoofdrolspelers al lange tijd dood en begraven, te achterhalen wat er in de laatste dagen vóór de bevrijding van Enschede (Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag 1945) voorgevallen zou kunnen zijn. Het verhaal blijkt nog steeds niet uitverteld.

Jan Schaake

Willy Berends. *Leen. Iets dat te maken heeft met 'God'* Nedersaksische uitgeverij, 2025. prijs € 24,95 ISBN 978-90-71517-78-5



JONGEREN

GROETJES
MEIKE
EVA
EDWIN
&
RENSKE



HERINNERINGEN
OPHALEN



17+-KAMP

29 MEI IS HET ZOVER! DAN VERTREKT DE 17+ JEUGDKERK OM SAMEN OP KAMP TE GAAN! IN HET HEMELVAARTSWEEKEND VAN 29 MEI T/M 1 JUNI ZULLEN WE TE VINDEN ZIJN IN HET MOOIE ENKHUIZEN. VAN HET ONTDEKKEN VAN DE OMGEVING EN EEN PUBQUIZ TOT EEN AVOND ROND HET KAMPVUUR EN EEN STUKJE VERDIEPING IN HET GELOOF.

BEN JE 17+ EN HEB JE OOK ZIN OM MEE TE GAAN? VOOR MEER INFORMATIE OF AANMELDING KUN JE EEN APPIE STUREN NAAR 0624233367, JE BENT VAN HARTE WELKOM. WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT!

GROETJES,

EVA VEGTER, MEIKE VD MEULEN, RENSKE VAN DER MEULEN EN EDWIN DE VRIES

16+

IN MAART EN APRIL BESPRAKEN WE 'HET HART VAN ONS GELOOF'. EEN TITEL, WAAR WE LANG OVER KUNNEN DOOR FILOSOFEREN. WE HEBBEN DE INSTEEL GEKOZEN VAN DE ESSENTIE: WAAR DRAAIT HET OM IN ONS GELOOF? WAT IS BELANGRIJK(ER)? WAT ZEGT ONS MEER? WAAR LIGT ONS HART?

OM HET GESPREK ENIGSZINS TE STUREN, NAMEN WE IN HET EERSTE GESPREK EEN AANTAL KEUZES ALS UITGANGSPUNT. HOEWEL HET DE INDRUK ZOU KUNNEN WEKKEN DAT HET EEN ENQUÊTE IS, ZIT JE HIER ZO MAAR OP EEN GESPREK VAN EEN UUR. PROBEER HET MAAR EENS UIT. EN BEDENK STEEDS DE VRAAG: WAT IS DE ESSENTIE?

VADER, ZON OF HEILIGE GEEST?

NU OF LATER?

HEMEL OF AARDE?

HET OUDE TESTAMENT OF HET NIEUWE?

WAT JEZUS ZEI OF WAT HIJ DEED?

ONZE JEUGD WIST ER EEN MOOIE EN BOEIENDE GESPREKKEN VAN TE MAKEN.

GROETJES, ANDRIES

MERCY

GENADE

MOOI ONDERWERP ZO VLAK VOOR PASEN: GENADE; BEST LASTIG OOK. INTERESSANT OM TE LEREN DAT ER TWEE KANTEN ZITTEN AAN GENADE, WAAR DE ENGELSEN DAN OOK TWEE WOORDEN VOOR HEBBEN. DE KANT WAARIN WE NIET DE STRAF KRIJGEN, DIE WE WEL VERDIENEN, IN HET ENGELS: *MERCY*. EN DAN DE ANDERE KANT, WAARBIJ WE WEL ONTVANGEN, WAAR WE EIGENLIJK GEEN RECHT OP HEBBEN. WAT WE NIET VERDIEND HEBBEN: *GRACE*.

WE LEREN DAT WE SPIJT MOETEN BETUIGEN VOOR VERGIFFENIS, *MERCY* ZO GEZEGD. ZEG "SORRY", ALS JE IETS FOUT DEED OF IEMAND KRENKTE, OOK TEGEN GOD. EN TOCH WACHTTE GOD DAAR NIET OP TOEN HIJ ZIJN ZON OFFERDE VOOR ONZE ZONDEN. *GRACE*.

GROETJES,

MARJET, HARMEN & ANDRIES

29 MEI T/M
1 JUNI

KAMP

17+ groep

Gezelligheid

VERDIEPING



THE PASSION

OP WITTE DONDERDAG HEBBEN WE MET ZEVEN JONGEREN IN HET JEUGDHONK NAAR DE PASSION GEKEKEN. WE HADDEN DIT JAAR EEN PASSION-BINGOKAART; AAN HET EIND VAN DE AVOND HADDEN WE HEM ALLEMAAL VOL.

ZES MENSEN ZIJN HELEMAAL NAAR TER-NEUZEN AFGEREISD OM DE PASSION LIEVE MEE TE MAKEN. HET WAS WEL VER, MAAR HET WAS WEER GESLAAGD!



Foto met vertelster Wendy van Dijk en discipel Wolter Oosterhuis

PALMPASEN 2025



Collectedoelen in mei

We vragen u om zoveel mogelijk uw gift aan de collectedoelen te geven via GIVT of een bankoverschrijving. De ene week wordt voor een diaconaal doel gecollecteerd, de andere week voor de kerk.

Er is 1 centraal bankrekeningnummer waarop u al uw giften kunt storten: NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede.

Wel graag de datum en/of het doel van de betreffende collecte erbij vermelden. Als u uw collectegeld via Givt overmaakt, ziet u in het scherm altijd nog drie collectedoelen staan. Diakenen en Kerkrentmeesters wijzen u erop dat de bedragen die u aan die drie collectedoelen geeft aan het ene hieronder beschreven collectedoel van de betreffende zondag worden overgemaakt.

GIVT

Gewoon blijven geven



Zondag 4 mei Noodhulp – Soedan

In 2023 brak er opnieuw een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Er is honger en een tekort aan water. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 4 mei Noodhulp Soedan".

Zondag 11 mei Huis van Verhalen

Deze week is het 25 jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. Vandaag staan we daar in onze kerken dan ook uitgebreid bij stil; dinsdag zal er een herdenking zijn voor de hele stad. Het was naar aanleiding van deze vreselijke ramp dat het Huis van Verhalen werd opgericht. Slachtoffers van de ramp en andere stadsgenoten die daar op de een of andere manier bij betrokken waren konden hier terecht met al hun ervaringen, verhalen en verdriet. Later is het Huis uitgegroeid tot een meer algemene plek van ontmoeting, aandacht en stilte in de

nieuw opgebouwde wijk Roombeek. Bij zo'n mijlpaal als deze week, nu er overal herdenkingen worden gehouden, zullen bij veel mensen de traumatische ervaringen van toen opnieuw bovenkomen. Dus juist nu is het weer extra nodig dat er een plek bestaat waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar aandacht is voor hun verhalen. Daarom collecteren we vandaag voor het Huis van Verhalen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "collecte 11 mei Huis van Verhalen".

Zondag 18 mei Missionair werk – De kerk op Social Media

Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platforms waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video's bekijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te houden. De collecte vandaag is bestemd voor dit en ander missionair werk van de Protestantse Kerk Nederland. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "collecte 18 mei Missionair werk".

Zondag 25 mei Bloemendienst

Vanuit de eredienst gaan er elke week kaarten en vaak ook bloemen naar een of meer gemeenteleden, als groet, om te laten weten dat er wordt meege-



leefd vanuit de gemeente, of het nu gaat om iets feestelijks of iets spannends of verdrietigs. In de zondagsbrief kunt u elke week lezen naar wie de kaarten en bloemen die keer zijn gegaan, mede namens u als meelevend gemeentelid. De collecte van vandaag is bestemd voor dit doel. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 26 maart Bloemendienst".

Zondag 1 juni Actie Vakantietas

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor velen van hen is de zomervakantie een lange en saaie tijd, er is geen geld om weg te gaan. Al een aantal jaren doen we daarom mee aan de Actie Vakantietas, en zo ook weer dit jaar. Met deze actie krijgen deze kinderen een tas met leuke spullen voor de lange zomervakantie. Het duurt natuurlijk nog wel even voor het zomervakantie wordt, maar door deze collecte nu al te houden kunnen we er voor zorgen dat alle tassen op tijd klaar zijn om te worden uitgedeeld. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. "Collecte 1 juni Actie Vakantietas".

Zondag 8 juni Pinksterzending – Myanmar

In Myanmar (voorheen Birma) is sinds de militaire coup in 2021 een gewelddadige ramp gaande vol vernielingen, met vele doden, gewonden, vluchtelingen en getraumatiseerden tot gevolg. Dorpen worden platgebrand, huizen en akkers vernield. Kleine kinderen raken al jong getraumatiseerd door geweld, bombardementen, steeds moeten schuilen.

Collectemunten

Het door u bestede bedrag aan collectemunten is samen met andere giften aftrekbaar van uw drempelinkomen. Het drempelbedrag is 1% van uw gezamenlijk drempelinkomen, met een minimum van € 60. Dat betekent, dat u dus zonder er zelf aan tekort te komen, meer in de collectes kunt doen, ook daarmee kunt u ons helpen. We rekenen op uw aller steun. Collectemunten zijn er in waarden van 0,50 E.K.M. (Enschedese Kerkmunt), 1 E.K.M. en 2 E.K.M.

- Voor vijftig munten van 0,50 E.K.M. betaalt u € 25,-
- Voor 25 munten van 1 E.K.M. betaalt u € 25,-
- Voor 25 munten van 2 E.K.M. betaalt u € 50,-

Dat bedrag (of veelvoud daarvan) maakt u over op onze bankrekening NL38 ABNA 0592 2183 41 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede met vermelding van het door u gewenste aantal en de soort. Eén week na betaling (zie datum dagafschrift van uw bankrekening) kunt u de bestelde munten afhalen op het kerkelijk bureau, Varviksingel 139 maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.30 uur.

Collecteopbrengsten

Tijdens vieringen in de Ontmoetingskerk is er één collecte.

Voorjaarszending	
2 maart	734,50
Noodhulp Gaza	
9 maart	685,58
Citypastoraat	
16 maart	786,20
Moldavië	
23 maart	842,48
Golfstaten	
30 maart	585,30



Kerkdiensten

Ontmoetingskerk

Datum	Zondag 4 mei	Zondag 11 mei	Zondag 18 mei	Zondag 25 mei	Zondag 1 juni	Zondag 8 juni
	<i>Misericordia Dom</i>	<i>Jubilate</i>	<i>Cantate</i>	<i>Rogate</i>	<i>Exaudi</i>	<i>Pinksteren</i>
Ontmoetingskerk Varvikingel hoek dr. Joh. Wagenaarstraat 6	10.00 uur drs. L.W. Ekker	10.00 uur ds. E.J. Veldman, Groningen	10.00 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen	10.00 uur ds. A. Brinkman	10.00 uur ds. C.J.M. Borgers, Almelo	10.00 uur dr. O. Mulder, Balk
		<i>m.m.v. de Cantorij</i> <i>herdenking Vuurwerkcramp</i>	<i>Maaltijd van de Heer</i>			<i>m.m.v. Cantorij</i>

Diensten verpleeg- en verzorgingshuizen

Zondag 4 mei Liberein locatie Eschpoort, Boulevard 1945 505 18.00 uur: pastor E. Roelink	Zondag 18 mei Liberein locatie Eschpoort, Boulevard 1945 505 18.00 uur: H. v.d. Bempt, geest.verz.
Zondag 11 mei Liberein locatie Eschpoort, Boulevard 1945 505 18.00 uur: M. Nijburg Samenloop, 't Bouwhuis, Welnaweg 100 10.30 uur: ds. J. Bos-de Lange	Zondag 25 mei Liberein locatie Eschpoort, Boulevard 1945 505 18.00 uur: J. v.d. Beek Samenloop, 't Bouwhuis, Welnaweg 100 10.30 uur: M. Feick, geest.verz.
Donderdag 15 mei Livio Enschede locatie De Cromhoff Bleekhofstraat 300 16.00 uur: mw. Steinfeldter (LdH)	Zondag 1 juni Liberein locatie Eschpoort, Boulevard 1945 505 18.00 uur: pastor E. Roelink

Hemelvaartsdag

Donderdag 29 mei Bethelkerk J.H. Boschstraat 28 10.00 uur: ds. A. Brinkman
Donderdag 29 mei PG Usselo, Hagepreek Boerderij fam. Vedders, Laakmorsweg 9 10.00 uur: ds. J. Stein, Wijhe



Overige diensten

Datum	Zondag 4 mei	Zondag 11 mei	Zondag 18 mei	Zondag 25 mei	Zondag 1 juni	Zondag 8 juni
	<i>Misericordia Dom</i>	<i>Jubilate</i>	<i>Cantate</i>	<i>Rogate</i>	<i>Exaudi</i>	<i>Pinksteren</i>
OGH, oecumenisch Helmerzijde, Broekheurnering 1050	10.00 uur pastor G. Slüter	10.00 uur pastor M. Wiskerke	10.00 uur pastor F. Beuger	10.00 uur pastor F. Beuger	10.00 uur pastor G. Slüter	10.00 uur ds. B. Wijnbergen
Usselo Haaksbergerstraat 815	10.00 uur ds. W. Heeren	10.00 uur ds. M. v.d. Meer, Assen	10.00 uur ds. W. Heeren	10.00 uur ds. J. Jonk, Laren	10.00 uur pastor C. Berbée	10.00 uur ds. J. Stein, Wijhe
Kapel Lonneker Dorpsstraat 44	10.00 uur ds. M. de Vries	10.00 uur ds. M. Schepers-vd Pol	19.30 uur ds. B. Wiegman	19.30 uur ds. E. de Bruin	10.00 uur ds. B. Wiegman	10.00 uur ds. H.J. Elzenga
Bethelkerk J.H. Boschstraat 28	10.00 uur ds. A. Brinkman	10.00 uur ds. A. Brinkman	10.00 uur ds. A. Brinkman	19.30 uur ds. E. Egberts, Rijssen	10.00 uur ds. F. Buitink, Heino	10.00 uur ds. A. Brinkman
Int.'l Christ. Fellowship Prinseschool, Prinsestraat 10	10.30 uur S. Enendu	10.30 uur J. van der Horst	10.30 uur R. Hogeboom	10.30 uur A. Kwame	10.30 uur M. Dramani	10.30 uur J. van der Horst
		<i>Table of the Lord</i>		<i>Table of the Lord</i>		<i>Table of the Lord</i>



Varvik
UITVAARTZORG

Een mooie uitvaart
voor elk budget

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl