

Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven?
Klik hier voor de onlineversie.



OGH Nieuwsbrief #134 - 4 juni 2021

Deze Nieuwsbrief ...

[Heilig contact](#)

[Uit de Raad, mei 2021](#)

[Rooster vieringen juni 2021](#)

[Viering zondag 6 juni 2021](#)

[Online viering van 2 mei 2021](#)

[Volgende Nieuwsbrief](#)

Heilig contact

Terwijl ik schrijf voor de nieuwsbrief, stijgen de temperaturen en wordt het voor m'n gevoel eindelijk een beetje zomer. En gelukkig gaat ook het leven weer een beetje van het slot na een half jaar lockdown met allerlei beperkingen in deze ongekende corona pandemie.

In mijn ogen raakt de corona crisis ons precies in wat zo belangrijk, zo 'heilig' is voor ons mensen. Wat ons tot mensen maakt; namelijk het menselijk contact en nabijheid. Onbekommerd met elkaar om kunnen gaan, zonder afstand, zonder mondkapjes. Gewoon een hand kunnen geven of een arm om je schouder krijgen. Met een paar mensen naar de kroeg kunnen of samen sporten. En ja er zijn mensen die allang blij zijn dat we van dat drie keer zoenen af zijn. Dat was voor veel mensen toch al een doorn in het oog. Dat je niet wist aan welke kant je moest beginnen en dat je van die vreemde situaties kreeg. Je kent het wel.

Zoenen of niet, menselijk contact en nabijheid is belangrijk en heilig voor ons. Onlangs werd Carel ter Linden (de broer van) in Trouw (22 mei) geïnterviewd in het kader van de Tien Woorden. Wat ter Linden heilig vindt voor ons mensen, wat voor ons belangrijk, onaantastbaar is, dat is voor hem de betekenis van het woord God is. God is dat, zegt hij, wat voor ons mensen heilig zou moeten zijn. Dus dat wat deze wereld van binnenuit samen kan brengen en houden en wat deze wereld zo mooi kan maken. Dan denk ik aan ons samenleven, ons menselijk contact dat zo belangrijk is.

Dat hoeft niet altijd gezoen en geknuffel te zijn, maar kan ook een mooi gesprek zijn. Een paar weken geleden is de buxushaag in onze voortuin vervangen door een jonge taxushaag. Daarvoor hadden we een tuinman ingehuurd om het klusje te klaren. De buxushaag had er namelijk al een jaar heel erg triest bijgestaan. Zoals de meeste buxushagen die zijn aangetast door een mot die het vooral op de buxus heeft voorzien.

Ik kwam even in gesprek met de man die de oude haag verwijderde en de nieuwe haag plantte (wat een heerlijkheid als iemand het kan doen, als je er zelf geen tijd voor hebt). Hij vertelde, dat hij dit deed als een uit de hand gelopen hobby en vaker voor mensen in de tuin werkte. Dat vond hij fijn om mensen te laten genieten van een mooi resultaat. Dat hij mensen dat gevoel kon geven vond hij belangrijk, want zo zei hij: 'daar gaat het toch om in het leven, dat je anderen iets kunt geven, waar je zelf ook gelukkig van wordt'.

Hij had ooit bij een bank gewerkt en voelde zich daar op een gegeven moment niet meer thuis. Het ging te veel over zaken, techniek en technologie, verdienmodellen, geld en winsten, en steeds minder over mensen en menselijkheid. Hij kon zich er niet meer in vinden en heeft zich toen op compleet iets anders gestort, waar hij wel gelukkig van werd.

Deze man probeerde dus een bijdrage te leveren aan menselijk contact, aan geluk, door mensen te laten genieten van zijn werk. Dat heeft toch ook iets heiligs, iets onaantastbaars, iets hemels. Het woord God is niet gevallen, maar God was er (voor mijn

gevoel) wel even bij in dat gesprek, dat onverwacht zo'n mooie wending kreeg. Heilig contact!

Ik wens u allen, uit of thuis, een hele mooie zomer toe.

Ds. Bob Wijnbergen.

Uit de Raad, mei 2021

De afgelopen maanden heeft de raad online vergaderd. Centrale punt was steeds hoe gaan/kunnen we onze vieringen organiseren. Vanaf 21 maart tot en met 23 mei zijn er online vieringen gehouden die direct werden uitgezonden via Youtube.com. Vanuit de raad gezien zijn dit goede vieringen geweest die goed werden bekeken, gemiddeld zijn er 25 directe connecties geweest per viering. Tijdens de uitzending werd de opname opgeslagen in het OGH kanaal waardoor de online vieringen worden bewaard en die ook na de viering kunnen worden bekeken. We kunnen zien dat wekelijks mensen de viering na afloop bekijken. De techniek die we hiervoor hebben gebruikt is redelijk eenvoudig, al moet je wel handigheid hebben/krijgen in het maken van de opname. Bij een opname moet alles goed gaan, beeld, geluid, geen hinderlijke zaken in beeld zoals bij de eerste viering.

In onze laatste raadsvergadering van 17 mei hebben we gesproken over het organiseren van fysieke vieringen. In onze afweging om wel of geen vieringen te gaan organiseren zijn de maatregelen van de overheid leidend geweest daarnaast hebben we gekeken naar onze doelgroep. Onze doelgroep is op leeftijd en hier hebben we rekening mee gehouden. Nu alle 55 jaar en ouder minimaal een eerste vaccinatie is aangeboden, hebben we als raad besloten vanaf 6 juni wekelijks een fysieke viering te organiseren. We houden ons aan de bestaande maatregelen en we hebben een protocol opgesteld. Alle vrijwilligers, voorgangers die bijdragen aan de viering zijn op de hoogte van het protocol. De basisregels zijn, houdt 1,5 meter afstand, mondkapje dragen bij binnenkomst en uitgaan van de zaal, er is geen gemeentezang. Tijdens de viering is er wel een maaltijd, brood en wijn gaan rond. We hopen hiermee weer het samenzijn en meeleven in onze geloofsgemeenschap een positieve impuls te geven.

De functie van secretaris is nog niet weer ingevuld door het vertrek van Diny. Voorlopig neemt Bé deze functie op zich, er is een kandidaat, we hopen dat na de zomervakantie deze functie weer is ingevuld.

Door Gerard Doornekamp wordt er gewerkt aan het opnieuw opzetten van onze website, de eerste resultaten zijn zeer positief. Verwachting is dat de nieuwe website na de zomervakantie beschikbaar is.

Op dit moment wordt het rooster 2^e helft 2021, onder leiding van Gerrit Dogger, gemaakt. We hopen dat we de 2^e helft van 2021 goede en fijne vieringen mogen hebben.

Hartelijke groet,

Bé Meerman

Rooster vieringen juni 2021

Zondag Voorganger: Pastor F. Beuger Met koor Gaudete
06 juni Organist/pianist:
10.00 uur Doel 1e collecte: De Wonne

Zondag Voorganger: Ds. B. Wijnbergen
13 juni Organist/pianist: Martin Koning
10.00 uur Doel 1e collecte: Voedselbank

Zondag Voorganger: Pastor A. Kemper
20 juni Organist/pianist: Gerard van Kempen
10.00 uur Doel 1e collecte: Diaconie en Caritas

Zondag Voorganger: Pastor F. Peters
27 juni Organist/pianist: Gerrit Dogger
10.00 uur Doel 1e collecte: Fonds bijzondere noden

De vieringen worden gehouden in het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede (tenzij anders vermeld).

Coronamaatregelen

In verband met Corona is een protocol opgesteld voor de vieringen. Dit protocol kunt u [hier](#) vinden.

Autodienst

Als er mensen zijn die vervoer nodig hebben om naar de zondagse viering te gaan, kunnen zij contact opnemen met Klaas Hessels, telefoon 4282654.

Kinderoppas

Ouders die gebruik willen maken van de kinderoppas, graag voor zaterdag 16.00 uur bellen naar Herma ter Stege, telefoon 4775956.

Viering zondag 6 juni 2021

In de viering van zondag 6 juni lezen we uit Marcus 3, 20-35.

In deze lezing heeft Jezus het aan de stok met een theologencommissie, Schriftgeleerden die speciaal vanuit Jeruzalem waren gekomen om hem aan de tand te voelen.

In Kafarnaüm had Jezus in korte tijd een flinke reputatie opgebouwd. Voor velen was Hij een idool geworden: ze probeerden een glimp van Hem op te vangen, Hem even aan te raken, en hoopten ooit eens van dichtbij een wonder mee te maken.

Maar door de woorden die Jezus vandaag spreekt, beginnen zelfs zijn naasten te twijfelen aan zijn mentale vermogens: is hij wel bij zijn volle verstand? Ze vrezen voor zijn veiligheid en willen hem mee naar huis nemen.

"Uw moeder en uw broers daarbuiten vragen naar U" klinkt het binnen. Even is het stil. En dan:

"Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen". En Jezus kijkt de mensen die in een kring om Hem heen zitten, één voor één aan... Hij kijkt ook ons aan, elk van ons. Wie is Hij voor ons? Waar staan wij? Binnen of buiten?



Of zijn we zoals die Schriftgeleerden uit Jeruzalem, en willen we met Hem een theologisch dispuut aangaan om te achterhalen wie de waarheid in pacht heeft?

Of staan we misschien buiten, midden in de menigte die vooral Jezus-de-wonderdoener aan het werk wil zien, de oplosser van al onze kwalen en problemen?

Aan ieder van ons om ten opzichte van Hem, onze plaats te bepalen.

Voorganger in de viering is pastor Frank Beuger.

Online viering van 2 mei 2021

Beste Gemeenteleden,

Na de online viering van 2 mei is gebleken dat de geluidskwaliteit van deze viering niet voor iedereen goed is geweest. Sommigen hebben wat er gezegd is of wat er gezongen is niet goed kunnen horen en ook de overweging niet. Nu kan dit alles niet hersteld worden. Wel is gebleken dat het gebruik van boxen aan een laptop ondersteunend kan zijn of het terug kijken via een TV.

Mocht dit alles toch niet lukken, dan kunt u [hier](#) mijn overweging lezen. Het is maar een klein onderdeel, maar misschien voor degene die gekeken heeft maar de overweging niet heeft kunnen horen een troost. Deze overweging hoort bij de eerste lezing (1 Johannes 3, 18-24) en de evangelielezing (Johannes 15, 1-8) van deze zondag.

Met vriendelijke groet,
Anneke Kemper

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli 2021. Artikelen **uiterlijk donderdag 1 juli 2021** sturen naar nieuwsbrief@ogh-enschede.nl.

Actuele informatie, nieuwe berichten en (wijzigingen in) het rooster van de vieringen vindt u altijd op de [website van de OGH](#).
